



kwb eensgezind
sint-martinus kontich

**49 ste jaargang
2020-2021**

April 2021

P004938

Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be

VOORZITTERSWOORDJE

Dag KWB-vrienden en -vriendinnen,

Hier gaan we weer voor een nieuwe KONTAKT.

Nog steeds onze enige “verbinding” met onze leden en dit al gedurende vele maanden.

Jammer genoeg kunnen we nog niet veel beter nieuws brengen of nog niet direct echte vooruitzichten geven.

Er werden enkele weken geleden wat perspectieven geboden door de overheid, maar door de slechte evolutie van de cijfers zijn er opnieuw verstrengde maatregelen van toepassing.

Niets aan te doen, er blijft de hoop en het geloof dat er beterschap komt, de vaccinaties zullen daar veel aan doen maar het gaat toch allemaal zo tergend traag!

En toch proberen we positief te blijven. Toch trachten we vol te houden en de regels die zijn opgelegd zo goed mogelijk te volgen. Al is het niet altijd eenvoudig. Maar het moet nu eenmaal!

Het is onze bedoeling dat we met het Dagelijks Bureau in de loop van de maand april een keertje zouden bijeenkomen (van zodra het kan en mag met zes mensen!) en dat we dan gaan proberen een planning te maken voor de komende maanden, te beginnen vanaf de maand mei.

Als, zoals was vooropgesteld, de horeca dan weer open mag en dus ook onze instuif op een coronaveilige manier zou kunnen georganiseerd worden... ALS!?!? Want zoals het er nu naar uit ziet is ook dat opnieuw niet zeker meer.

We wachten af en houden jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Vrienden en vriendinnen, blijf moed houden, blijf positief, blijf er, samen met ons, in geloven!!!

Dat wens ik jullie van harte toe, heel gemeend.

Ik wil in dit voorzitterswoordje toch ook wat positiefs meegeven, prettige nieuwtjes die ik in de afgelopen maand heb gehoord en die ik dan ook met jullie wil delen.

Onze vrienden van KWB Sint-Rita hebben in maart hun ontbijtactie ter gelegenheid van vaderdag toch georganiseerd en met zeer groot succes. Meer dan het dubbele dan de vorige editie. Ik wil hen daarmee van harte feliciteren. Het doet deugd zo iets te horen. Maar wat nog meer deugd deed was dat ik mocht vernemen dat heel wat van onze leden ook ontbijtmanden hadden besteld. Prachtig vrienden dat wij zo gul hebben deelgenomen, ook dat verdient een proficiat voor onszelf...

En ook nog dit. Van meerdere leden mocht ik vernemen dat zij elke maand toch uitkijken naar onze Kontakt in de bus, toch wat nieuws van onze KWB. Al valt er misschien niet heel veel te melden, toch - zo hoor en lees ik - is het elke maand prettig om van ons te horen. Ook dat is fijn om te horen. Ook dat is prettig en geeft ons de moed om hoe dan ook verder te doen.

Ik wens jullie allen een fijne maand april, een ZALIGE PASEN, ook al zal die ook weer anders zijn dan andere jaren...

Veel leesgenot ook met ons maandelijks "contact" via dit ledenblad "Kontakt".

En hopelijk tot gauw, tot het weer kan, tot het weer mag...
Ik kijk er echt naar uit!

En ik mag hopen, jullie allen ook!

Jullie voorzitter
Johan De Hert

BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA BESMETTING

Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB lokaal ook in **april 2021** nog gesloten te houden, dus alvast geen activiteiten tot en met 30/04/2021. Maar het DB belooft wel de situatie op de voet te blijven volgen en jullie, onze trouwe leden, via de website of andere mogelijke kanalen op de hoogte te houden.

Wil hiermee dus rekening houden a.u.b.

KWB Kontakt Mei 2021

Rekening houdend met de nieuwe coronamaatregelen zal de Kontakt van mei één week later verschijnen.

Artikels hiervoor moeten dan binnen zijn op vrijdag 30 april..

De afwerking zal geschieden op donderdag 6 mei.

Op deze manier kunnen we na de veiligheidsraad hopelijk toch wat perspectief mee geven en krijgen ook de onderafdelingen de kans in te spelen op eventuele nieuwe maatregelen vanwege onze regering.

- woordje

Hoe eenzaam is de priester

Die op het hoogfeest van het geloof, eenzaam de paaskaars mag ontsteken?
Hoe eenzaam is de bedienaar die op het hoogfeest van het geloof, eenzaam en alleen, water, vuur en licht mag zegenen?

Hoe eenzaam is de celebrant, als hij met Pasen, eenzaam en alleen het brood mag breken?

Hoe eenzaam is de organist, die op het hoogfeest van het geloof, eenzaam de hymne van HÄNDEL mag zingen; alleluia!!!

Hoe eenzaam zal ik mij voelen als ik over haag en heg mijn burens een “zalig Pasen” mag toewensen?

FLOR

KULO

Beste vrienden,

De eerste lentezon hebben we al kunnen verwelkomen en dat stemt ons toch weer wat hoopvoller. Hopelijk maakt dat de ons opgelegde “paaspauze” wat draaglijker.

Vermits het verbod op reizen naar het buitenland nog steeds van toepassing is, moeten we vaststellen dat de voorbereiding van ons KULO-weekend dit jaar momenteel vrijwel onmogelijk is. Hopelijk wordt de situatie merkkelijk beter als de vaccinaties verder uitgevoerd zijn en de coronacijfers ook de goede richting uitgaan. Moest dit niet het geval zijn, dan zullen we ook in 2021 geen KULO-weekend kunnen organiseren. Misschien lukken we er dan in, als er terug meer activiteiten toegelaten worden, om in het najaar toch een KULO-dag aan te bieden. Hoe en wat, dat laten we weten zodra het concreet is.

Vanwege het KULO-team: blijf gezond en hou de moed erin!

Louisa en Leo
Harry
Marina en Jos

FAMILIAATJES

Aan ieder van u zeggen wij vanuit onze KWB, hou jullie gezond, hou er de moed in, blijven in geloven, ons optimisme behouden...
Alleen zo komen we er door, met z'n allen.
En daar gaan we voor!

KWB Kookclub

Beste kookvrienden,

Voor zij die onze kookavond met dames vrijdag laatstleden gemist hebben, hier “het relaas der feiten”.

Onze voorzitter had het aangekondigd, het zou een feestje worden om niet vlug te vergeten. De afwezigen hadden ongelijk, zeker nu er niet op een “euroke” zou gekeken worden. Iedereen was op zijn “paasbest”, het was dan ook al enige tijd geleden dat we uit ons kot mochten komen. We konden mooi opgedirkt met onze voetjes (de ene met wat grotere pootjes dan de andere) aan tafel aanschuiven. Een externe kookafdeling zou ons verwennen.

Maar eerst iedereen begroeten met een glaasje *Dom Perignon Vintage* uit de kelders van de abdij Hautvillers, (verdeeld door het beroemde huis *Moët & Chandon*). Een jonge dame (een serveuse dus) liep rond met een schoteltje *Beluga kaviaar*, deze delicatessie werd aangeboden in kleine glazen lepeltjes, (echte kaviaar mag niet in aanraking komen met metaalsoorten om de smaak niet te schaden). Wie een tweede lepeltje probeerde te bemachtigen kreeg een strenge “serveuseblik” : van één lepeltje is genoeg, (weten jullie wel wat dat kost).

Maar *no problem* op enkele bartafeltjes stonden plateau’s met die lekkere Franse oesters of zoals de Fransen zeggen : *des huitres*, zeg nu zelf dat klinkt toch veel *chiquer*. En zou dat afrodisiacum wel echt werken ?

Als voorgerechtje werden gegrilde coquilles Saint-Jacques met lardo (een soort rugspek van het Italiaanse Cinta Cenese varken) en gesmoord groen geserveerd met een frisse *Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre* van het zalig jaar 2018, (sorry Veerle weeral zeebeestjes !).

Effe alles laten zakken terwijl onze voorzitter nog een *speechke* deed over hoe slecht het afgelopen coronajaar was.

Er werd over hoe slecht onze kas er na dit etentje zou voorstaan niet gerept ... zijn zorgen voor later, misschien verhogen we wel het lidgeld.

Vanuit de keuken ... (ONZE keuken, die nu gebruikt en vuilgemaakt werd door die externe kookploeg) kwam de reuk van gebraden vlees onze neushaartjes treiteren en tegelijkertijd strelen. Onze kennersogen ontwaarden een mooi stuk *filet mignon*, geserveerd met geroosterde aardappeltjes vergezeld van oesterzwammen (*pleurotus ostreatus*) en eekhoorntjesbrood (*boletus edulis*).

De serveuse, (je weet wel die kaviaarmadame) kwam via mijn rechter- schouder mijn wijnglas vullen met mooie rode vloeistof afkomstig uit de fles met het wijnetiket *Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2012*.

‘k Moet zeggen dat alles goed meeviel. Ondertussen werd het stilaan tijd voor ons dessert, hier en daar begon er al iemand te geeuwen en snakten er al een paar naar hunnen beddenbak, mogelijk zat die champagne, witte en rode wijn er voor iets tussen.

Als toemaatje, en alsof er nog niet genoeg alcoholisch vocht in het spel was, bracht men de met grand marnier geflambeerde crêpes Suzette op de tafel. Nu nog even wachten op onze koffie en digestief ...

En toen ... werd ik wakker ... **I had a dream ... !!!**

Dienstnota's :

Op 24 april is onze schipper Frans jarig, vanwege gans de kookploeg van harte proficiat.

Ondertussen hebben al enkele leden een coronavaccin ontvangen en we hopen dat onze kookavonden spoedig kunnen verderzetteren worden.

Volgende vaccins zijn in aanbieding :

AstraZeneca – Janssens Pharmaceutica – Pfizer-BioNTech – Moderna
Sanofi-GSK – CureVac – Johnson&Johnson – Sinovac (西尼瓦茨)



Spoetnik V – Trump's spuitje javel ...



“Lente : alles naar de knoppen ...

en toch geweldig ...

Pottenkijker MW

KWB Tafeltennis

Beste Vrienden,

Ons 40^e werkjaar blijft een sombere bedoening. Weerom een verlenging van de maatregelen. Het blijft maar duren en stilaan zakt het geloof dat alles weer goed komt een stukje dieper.

Buiten sporten mag maar er blijft toch niet meer zoveel over. Onze tafels buiten zetten kan niet en binnen mag niet en er is zelfs geen perspectief. Moeten we in deze omstandigheden wel een volgend werkjaar plannen.

De moed om eraan te beginnen zit nog heel diep in de schoenen. Eens zal het er toch eens van moeten komen denk ik maar wat kunnen we nu reeds voorzien. Afwachten en hopen doen we reeds een jaar en ondanks de maatregelen kunnen en mogen we nog steeds niets.

Zoals je merkt heb ik verder geen nieuws over onze afdeling.

Laat ons toch hopen dat het ooit eens anders zal worden.

Zal het virus en de regeringsmaatregelen 40 jaar tafeltennis kapot maken of vinden we in de toekomst toch nog de energie om terug op te starten.

Tot een volgende

Frans



KWB Wijngilde



Onderafdeling van KWB-St. Martinus

Beste gildevrienden,

Ja, U heeft het goed geraden. De corona cijfers gaan weer de hoogte in en wij stellen onze bijeenkomst nog maar eens uit.

De leden bijeenkomst op 1 april gaat helaas nog niet door.

Onze leden en vrienden ontmoeten, dat is onze rode draad. Voor ons is de wijngilde en de activiteiten er rond dan ook een moment om mensen te leren kennen met dezelfde passies. Op onze bijeenkomsten proberen wij altijd er voor te zorgen dat onze leden zich goed voelen en zich aangesproken voelen.



In onze gilde wordt je steeds warm onthaald en goed omringd en juist daarom is het altijd toch weer een fijne, leuke en culinaire ontmoeting.

Wij stellen onze hoop op donderdag 6 mei om weer samen te komen. Wil je er bij zijn Ook dat kan, geef ons een seintje en we houden U op de hoogte.

KWB Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Wie had ooit gedacht dat we, na alle opgelegde beperkingen, zo lang geen activiteiten, in of rond ons KWB lokaal, konden organiseren, maar wij geven niet op.

Nu, met een vaccinatie in aantocht, zijn er betere vooruitzichten en stemt het ons een beetje positiever om door te zetten. Of we in 2021 al gaan kunnen samenkomen, blijft nog wel een groot vraagteken voor ieder van ons.

Iedereen in zijn eigen bubbel heeft gedurende deze periode zich bezig gehouden met fotografie.

Wekelijks komen wij bijeen, volledig Coronaproof ,via onze videochat, : https://meet.jit.si/indelens_KWB_Kontich om zo enkele projecten en/of opdrachten te beoordelen.

Jammer genoeg zal ons programma zo blijven tot we weer kunnen samen komen in het KWB-lokaal.

Blijf gezond, dat is de prioriteit, voel samenhorig- en geborgenheid, heb goede moed en alles komt goed! Hou het gezond en tot ziens.

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be

R.C.



KWB Voetbal

Voetbalvrienden,

Normaal gezien zou ons seizoen nu ten einde zijn. Jammer genoeg was ons seizoen na enkele wedstrijden al afgelopen in oktober en dat lijkt al een eeuwigheid geleden.

Nieuwe spelers hebben we amper kunnen leren kennen, en hun talenten kunnen laten zien. Jammer genoeg wel enkele zware blessures in die eerste weken. Hopelijk herstellen Nicolas en Johan, die een operatie moesten ondergaan, verder zonder problemen. Het wekelijkse weerzien van uw voetbalmakers van door de jaren heen viel weg, de babbel, het gezever, het zwansen, ... het viel allemaal weg.



Nu is de vraag wat de toekomst gaat brengen. Een geplande “buiten”vergadering hieromtrent hebben we moeten uitstellen door een geval van “corona-quarantaine”. En nu de “buiten-bubbel” van 10 pers. Is teruggebracht naar 4 pers. zullen we maar de digitale toer opgaan.

Na het afgelasten van onze quiz, het 2^e jaar op rij, komt ook onze rommelmarkt dichterbij. Een definitieve beslissing is hier nog niet genomen, maar de vooruitzichten zijn niet zo rooskleurig om een rommelmarkt te organiseren.

Hopelijk keert het tij snel in de goede richting, maar voorlopig zou ik nog zeggen “Hou het veilig, gezond, en tot”

KWB Kaarten

Beste kaartvrienden,

Vrijdag 28 februari 2020 .

Onze laatste kaartavond, weet je nog ! Gezelligheid was troef. Nu, meer dan een jaar later, moeten we nog steeds afwachten en hopen op een heropstart.

Die zal er helaas niet meer in zitten voor dit seizoen, zelfs de twee kaartavonden van april vallen weg. Spijtig ! Maar niet getreurd, want 1 mei komt eraan, en geloof het of niet, de heren politici beloven ons de heropening van de horeca. Dat opent perspectieven voor ons lokaal (terug 's zondags instuif met een babbeltje en een drankje en misschien een kaartje trekken).

Met deze vooruitzichten hebben we nogmaals gedacht aan onze **prijsuitreiking** van vorig kaartseizoen. We hadden zaterdag 8 mei (normale kampioenviering) in gedachte, maar wegens de vaccinatieperikelen vonden we dit wat snel. Daarom hebben we in overleg **zaterdag 3 juli** vooropgesteld. Deze datum vonden we beter,(meer mensen gevaccineerd, kans op beter weer om buiten te zitten). Om de prijsuitreiking wat gespreid te laten verlopen, zal in de Kontakt van mei het klassement staan, zodat niet iedereen op hetzelfde moment komt, maar zoveel mogelijk volgens hun behaalde plaats.

Verdere info volgt in een volgende Kontakt.

Tot snel !

Het kaartbestuur

FS



KWB Volleybal

Aan spelers, ploeg -en/of wijkverantwoordelijken, volleybalfans en sympathisanten van het Komart Volleybal Wijkentornooi

In april 2020 hebben we gemeld dat je alvast 22 en 23 mei 2021 mocht noteren voor de 42ste editie van ons Volleybal Wijkentornooi. We zijn bijna een jaar verder en spijtig genoeg moeten we nu melden dat deze 42ste editie ook dit jaar niet zal doorgaan.

De beslissing werd niet licht genomen. De veiligheid en gezondheid van de spelers, van fans en medewerkers is nog altijd onze hoogste prioriteit. Met de uitrol van de vaccinaties kwam er hoop. Lukt het wel of lukt het niet ? Ondertussen denk ik dat we kunnen stellen dat er niet genoeg gevaccineerden zullen zijn om ons tornooi veilig te kunnen laten doorgaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat we ons tornooi niet normaal kunnen voorbereiden, noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is het tornooi kan doorgaan.

Weerom uitstellen is een bittere pil om slikken, het treft ons allemaal.

Volgend jaar zijn we er weer (noteer nu reeds 4 en 5 juni 2022 in jullie agenda), in volle, beste vorm.

Take care, stay safe. Hou vol. Alles komt goed.

Komart Volleybal Wijkentornooi



Ook in de maand maart ontsproten er weer leuke doordenkertjes in het rusteloze brein van André Cools. Veel leesgenot!

Maartse buien

Vaccinatie in Brussel: een echt “Heyseldrama”!

Rusthuizen: het worden “gerusthuizen” !

Evolutie corona in rusthuizen : “Bingo”roepen bewoners!

Ingaan op Phishing-berichten: daar komen “FOD”-den van !

Toekomstbeeld: alles op “afspraak” maar zonder “inspraak” !

Redding Klimaat: Das “Gates” zegt Bill!

Antwerpse “Ratten” negatief: Sorry Beerschot !

Coronamaatregelen in gevaar: omwille van “Pollen”seizoen !

Scheidsrechter voetbal: een geVA(a)Rlijk beroep !

Eurovisie songfestival: “the wrong place” voor Hooverphonic!

Clijsters herneemt in Miami: hopelijk wordt ze niet ge-Lynch!

Club Brugge: de aan(deel)houder wint (niet) altijd !

Joey Kwan: een Wok-e Chinees?

PS-Limburg: Voor(rang)zorg van Links.

Limburgse politici: velen hebben “Claestrofobie”.

Paasvakantie valt weg, die van Ma nog niet ?

Ganse sekssector ligt plat: sekswerkers meestal ook !!!

TV –programma “Stukken van mensen”: lepralijders kwaad.

Zoals het (avond)klokje in Vlaanderen tikt zo tikt het nergens !

Ver-soep-elingen: wat een “soep”!

Jean-Marie De Decker: ‘n “bulder”meester!

Brits Koningshuis is bezorgd om kleur nieuwe baby: de huidskleur zal “waarschijnlijk donkerbruin” zijn, zijn haar “misschien ros” maar zijn bloed “zeker blauw” !

Het “gemenebest”: “gemeen” ja maar niet zo “best” !

Prins Charles na interview : hij voelt zich “Archie”-slecht !

Vlaams Waterbeleid: de grond in ge”boord”!

Manneke Pis: zou die een vergunning hebben ?

Drugsmaffia advocaten: duur heel zeker maar....”coke(n) kost geld” !

Drugsmaffia: “SKY is not the limit”!

De Bruyne: vol “fiscale” schijnbewegingen !!!

Internationale vrouwendag: mannen weten waarom!
Drukte aan de kust: mensen hebben “zee” van tijd !
Vlaams Belang heeft hoogste peilingcijfers: Vlaamse kiezers laagste IQ
Werchter voor onze jeugd: ge-“weide”-de grond !
BPost : ’n “Postjespakken”-de dienst.
Anti-vaxers: “doem”denkers of “dom”denkers ?
Homoparen: ’t kunnen ook homo’s zijn die paren !
Holebi- huwelijk niet erkend door Vaticaan:, ‘t Is “zonde” zegt Bonny
maar geen “zonde” !
Holebi’s: de vati”kraan” wordt dichtgedraaid!
Umicore: ze namen een “lood”zware beslissing !
Jef Elbers: geen geschikte kandidaat wel een geschifte ?
Uitspraken Paus Fransiscus: holebi’s beseffen nu dat dROMEn echt
bedrog is .
Bisschoppen in Vaticaan: verplicht hen mondmasker te dragen!!!
Belgische kerk: Las Vegas voor holebi’s.
Albert en Paola gevaccineerd op Heysel: ze hadden “vacantiecentrum”
gelezen ipv. “vaccinatiecentrum” !
Gentse studenten niet meer “op kot” maar wel “up kot”.
Gibraltar volledig gevaccineerd en daar zijn ze t-ROTS op!
Ongewenst seksueel gedrag verboden in ’t leger: Ook geen “losse
flodders” !
Voorjaarsklassiekers: ’t gaat er “Stuyven”!!!
Onderhandelingen met NMBS : komt het tot een “raam”akkoord ?
Is “Vooruit” goeie partijnaam? Ook als ze “achteruit” gaan ?

“Kontakt”: Mei 2021.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 6 mei 2021.

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be

uiterlijk vrijdag 30 april 2021 20.00 uur!

INHOUD	
Voorzitterswoordje	2
K woordje	4
KWB corona nieuws	4
Kulo	5
Familiaaltjes	5
Nieuws van het Kookfront	6
Tafeltenisnieuws	8
Wijngilde	9
Fotoclub	10
Voetbal	11
Kaarten	12
Volleybal	13
Lock-downtjes	14
Omtrent “Kontakt”	16