



53^{ste} jaargang 2024-2025
September 2024

P004938

Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich

www.kwb-martinus-kontich.be

RAAK Martinus Kontich organiseert
September 2024

Zondag 01	Instuif (Ttk)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 02	Fotoclub	14.00 uur
	Ledenavond	19.30 uur
Dinsdag 03	TTK criterium	19.30 uur
Woensdag 04	TTK training + Clubavond	17.00 uur
Donderdag 05	Wijngilde	19.00 uur
Zondag 08	Instuif (Volley)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 09	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 10	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 11	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 12	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 13	Kaart 1	17.00 uur
Zaterdag 14	TTK Jeugd	09.00 uur
Zondag 15	Instuif (Kaart)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 16	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 17	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 18	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 19	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 20	Kaart 2	20.00 uur
Zaterdag 21	TTK Jeugd	09.00 uur
	Kook 1	17.00 uur
Zondag 22	Instuif (TTK)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 23	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 24	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 25	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 26	TTK Clubavond	19.30 uur
Zaterdag 28	TTK Jeugd	09.00 uur
	Artikel Kontakt	12.00 uur
Zondag 29	Instuif (Kook)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 30	Fotoclub	14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het Raak-lokaal, tenzij anders vermeld.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag RAAK vrienden en vriendinnen,

We beginnen er weer aan, een nieuw werkjaar, een nieuwe start.

Voor het eerst als RAAK MARTINUS KONTICH.

Zoals reeds eerder gezegd en geschreven, we blijven verder doen met dezelfde inzet, dezelfde geestdrift, dezelfde zin om er tegenaan te gaan.

In de zomer editie van onze Kontakt kregen jullie al een jaarprogramma, maar ook in deze Kontakt zit het jaarprogramma nog eens toegevoegd, een beetje aangepast, een beetje up to date gemaakt.

Dus hou deze versie bij zodat jullie goed op de hoogte blijven van wat er bij onze RAAK familie allemaal te gebeuren staat...

Op maandag 2 september is er onze eerste RAAK-ledenavond, waarop jullie natuurlijk allemaal van harte welkom zijn.

Verder start alles bij onze onderafdelingen weer op, sportcompetities, kaartwedstrijden, foto, kook, wijngilde beginnen er ook weer aan.

En als RAAK zullen we, samen met onze onderafdelingen, ook te vinden zijn op de Feestmarkt tijdens de september kermis, zaterdag 27 en zondag 28 september.

Kom ons zeker eens een bezoekje brengen.

Ik wil jullie allen ook al uitnodigen op de LUNNER van zondag 13 oktober.

Ja, het zijn dan gemeenteraadsverkiezingen, maar kies die dag ook voor RAAK en schrijf je in voor deze gezellige namiddag.

We beginnen om 12.00 uur met een aperitiefje, zodat jullie voorheen zeker jullie stem kunnen uitbrengen in het kieshokje...

In de zomermaanden waren onze activiteiten eerder op een laag pitje, maar er was in juli natuurlijk wel onze

topper, zijnde de ROMMELMARKT op zondag 14 juli. Het werd andermaal een gigantisch succes, ideaal weer, veel marktkramers en vooral ook heel veel bezoekers!

Een topdag voor onze afdeling en bij uitbreiding voor onze gemeente!!!

En op zondag 4 augustus was er de Speciale Instuif van de volleybal met “volley bollen”. Leuk initiatief dat door de aanwezigen zeker werd gemaakt, letterlijk en figuurlijk dan.

Zo beste RAAK-leden, ik zou het hierbij willen laten, veel leesgenot en een prettige septembermaand.

Elke zondag kun je bij ons terecht in het RAAK-lokaal van 10.00 tot 13.00 uur, maar dat wisten jullie al hé. Steeds welkom!!!

Jullie RAAK-voorzitter,
Johan De Hert

TOESPRAAK VAN ONZE GEDELEGEERD BESTUURDER TER GELEGENHEID VAN ONZE NAAMWIJZIGING IN RAAK

Om toch de nodige duiding te geven aan de naamswijziging die eind juni werd goedgekeurd, geven wij jullie hieronder de volledige toespraak die Jo De Smet heeft gegeven tijdens de zitting waarbij de naam RAAK werd bekend gemaakt...

Veel leesgenot.

Beste Raakmakers!!!

Mag ik jullie vanaf vandaag zo noemen? Jullie zijn de makers, de toppers die ervoor zorgen dat er op bijna 500 plaatsen in Vlaanderen en Brussel honderden activiteiten georganiseerd worden.

Tot daarnet waren we allemaal trotse en fiere kwb'ers. Ik reken mezelf daar zeker ook bij. Al 78 jaar hebben we samen heel wat betekend voor de samenleving. Al 78 jaar brengen jullie in jullie buurt, wijk, parochie, dorp of gemeente mensen samen. Daar hebben jullie mensen leren koken, leren autorijden, leren omgaan met nieuwe media. Hebben jullie culturele activiteiten georganiseerd, maar ook gezinsactiviteiten. Jullie hebben

leven gebracht in jullie omgeving en ervoor gezorgd dat er veel ontmoetingskansen waren.

Jullie hebben mensen gevormd en kansen gegeven, actie gevoerd, dingen in vraag gesteld, mensen geholpen.

En dat, beste vrienden, zullen we de komende jaren blijven doen! Ons DNA is niet veranderd. We blijven doen waar we goed in zijn, waarvoor men ons al jaren kent en bewondert. En we bewijzen dat door een naam te kiezen die voor jullie niet onbekend is. We willen daarmee ook aantonen dat we die roots trouw blijven. Aan onze roots en aan onze aanpak raken we niet. We zullen de komende jaren RAAK blijven schieten! We willen mensen raken met onze boodschap, onze actie, onze activiteiten. We willen dat mensen in hun omgeving aan de praat raken. Dat we geraakt zullen blijven door alle mooie momenten die ons nog te wachten staan.

Ik ben vandaag heel hoopvol. Het is een grote stap die we gezet hebben vandaag. Sommigen noemden het al wel eens te gek voor woorden, maar anderen vertelden me dan weer dat ze hier al veel te lang op moesten wachten. Zoals altijd luisteren we naar beide kanten van het verhaal en blijven we op zoek gaan naar de best mogelijke optie.

We kozen dan misschien niet de meest gekke naam waarmee we in het oog springen, maar hebben bewust gekozen voor herkenbaarheid, voor vertrouwddheid. Raak is een naam die ook al 78 jaar in onze organisatie gebruikt wordt als naam van ons magazine.

Voor al onze leden is het een bekend begrip. Voor mensen die ons nog niet kennen, is het echter een volledig nieuwe insteek, een nieuwe naam. Een naam die hen hopelijk ook raakt.

Voor een organisatie als de onze, die van samenleven haar missie maakt, is het belangrijk dat we veel mensen bereiken. Want wie goed wil samenleven in zijn buurt, moet goed kunnen samenleven met iederéén in zijn buurt. Het is ook belangrijk dat we dat op zoveel mogelijk plaatsen kunnen realiseren. Dat is iets waar we de komende jaren op zullen inzetten. Het zal belangrijk zijn om onze naam bekend te maken, om iedereen te laten voelen dat wij de organisatie zijn die buurten doet bruisen, die mensen bij elkaar brengt in hun vrije tijd. Dat je bij ons leuke momenten beleeft, nieuwe mensen uit je buurt leert kennen, nieuwe dingen kan leren, ook nieuwe inzichten, dat je bij ons welkom bent, wie je ook bent.

Want dat er nog veel werk aan de winkel is, en dat we meer dan ooit nodig zijn, dat mag wel blijken. In ons eigen grootschalig luisteronderzoek, de Buurtluisteraar, konden we namelijk enkele belangrijke vaststellingen

doen waarmee we de komende jaren zeker aan de slag zullen gaan. Meer dan 1 op de 4 van onze invullers geeft aan dat men niet genoeg mogelijkheden heeft in de buurt om nieuwe mensen te ontmoeten. Belangrijk detail: bij alleenstaanden stijgt dit cijfer naar 1 op 3! We zien ook een heel grote link tussen die cijfers en de mogelijkheden in de buurt tot het deelnemen aan sport of cultuuractiviteiten. Op plaatsen waar mensen laagdrempelig kunnen sporten, bouwt men dus ook aan sociale cohesie, want mensen hebben er meer kansen op ontmoeting en nemen er meer deel aan het sociale leven.

Voor ons, Raak, is het dan ook van belang dat we blijven inzetten op heel laagdrempelige en recreatieve sportmogelijkheden en ontmoetingsactiviteiten.

Heel wat deelnemers aan ons onderzoek gaven aan dat het verdwijnen van ontmoetingsplaatsen of het stopzetten van buurtfeesten ervoor zorgt dat er te weinig kansen zijn tot ontmoeting. Beste Raak-makers, wat jullie dag in dag uit organiseren, lijkt dus misschien niet zo groots, maar is en blijft zo ontzettend belangrijk om mensen bij elkaar te brengen!

Ik ga daar nog twee cijfers aan toevoegen. 1 op de 3 gezinnen kent minder dan 5 personen uit zijn eigen straat bij naam. Bij mensen die in een appartement wonen, loopt dat getal zelfs op tot bijna 1 op de 2. En 1 op 4 mensen heeft niemand in de buurt waar men terecht kan voor een goed gesprek. Bij de aankondiging van het nieuwe thema voor De Warmste Week van Studio Brussel en MNM, die dit jaar kozen voor het thema eenzaamheid, zagen we het verbijsterende cijfer van 1 op de 2 mensen die zich eenzaam voelt.

Wij zijn meer dan ooit nodig vandaag. Wij zijn zo ontzettend relevant. En het straffe is dat de meeste mensen ook graag lid willen worden van een organisatie die doet wat wij doen. In een onderzoek dat we extern lieten uitvoeren, bleek dat 6 op de 10 ondervraagden graag lid willen worden van een organisatie zoals de onze.

Dat geeft hoop, beste vrienden. Dat geeft goesting om ervoor te gaan. En die taak zullen we de komende jaren opnemen.

Een nieuwe naam is een eerste stap in die richting. We willen onze naam sterker in de markt zetten, we willen mensen raken in wat hen bezighoudt, we willen Raak schieten met activiteiten en thema's die hen bij elkaar brengt en ook met elkaar verbindt.

Want wat ons zo speciaal maakt, is dat we activiteiten organiseren met een groot doel: mensen in de buurt met elkaar verbinden. Dat is iets helemaal

anders dan een bedrijf dat een groot event organiseert op het marktplein. Dat is iets helemaal anders dan een cultuurcentrum dat culturele voorstellingen organiseert.

Wij bouwen aan een gemeenschap, wij zijn community-builders. Wij luisteren naar elkaar, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Wij weigeren om mensen in hokjes te duwen. Alleen door goed naar elkaar te luisteren, ook naar mensen met een andere mening, geraken we vooruit. Op die manier verbreden we onze eigen horizon, onze eigen inzichten. Wij gaan niet op zoek naar breukvlakken, wij gaan op zoek naar Raakpunten! En ja, beste vrienden, daar zijn wij vandaag uniek in. Wij proberen polarisering positief te omarmen en willen luisteren naar iedereen, ook diegene die zich vandaag niet gehoord voelen. Het zijn vaak mensen die zich niet gehoord voelen die op zoek gaan naar een identiteit die misschien helemaal niet past bij hun persoon. Wij willen iedereen Raken en iedereen verbinden, want beste vrienden: SAMEN beleef je meer!

Wie denkt dat hij nu alles plotseling gewijzigd zal zien in Raak zal ik moeten teleurstellen. Een naamsverandering is een proces dat tijd vraagt. Niet alleen in onze hoofden zullen we een klik moeten maken, ook onze en jullie materialen zullen tijd nodig hebben om allemaal aangepast te raken. Laat ons rustig de tijd nemen om alles aan te passen en om te wennen aan dit nieuwe gegeven.

Beste Raakvrienden, ik ga me er alvast 100% voor smijten Ik hoop dat jullie samen met mij en samen met al onze medewerkers de komende jaren heel veel mensen gaan Raken, en ik hoop van harte dat we de organisatie zullen worden die onmisbaar is in elke buurt, elk dorp en elke gemeente. Ook bij jullie! Ik hoop dat wij meer dan onze Rode Duivels Raak schieten. Bedankt.

Jo – gedelegeerd bestuurslid



Hoe moet het nu verder?

Mgr Bony, gekraakt door een jarenlange stroom van gruwelverhalen, vraagt hulp, maar die wordt geweigerd. Slachtoffers worden opnieuw slachtoffers, want hun klankbord valt weg. Dat betekent tot op heden, dat het onrecht, die slachtoffers aangedaan nog altijd niet ernstig wordt genomen. Het wordt blijkbaar hoogtijd dat ze zwijgen. Maar het is ook mogelijk dat de collega's niet akkoord gaan om hun overtollige hulp in dat ambt financieel te steunen, want de overheid moet hier niet voor opdraaien. Er zit een haar in de boter in de diocesane keuken! Een gebedje voor de H.Geest zal niet volstaan om ook deze schande uit te wissen. Hoe moet het nu verder met de lopende en toekomstige dossiers?

Flor

FAMILIAALTJES

Aan iedereen die het moeilijk heeft, die pijn en verdriet moeten verdragen, aan iedereen waarvoor het allemaal niet zo evident is, waarbij het niet zo goed gaat, we wensen jullie het allerbeste toe.

Blijf hopen, geloven, blijf er de moed in houden...

Ooit komt het toch wel weer goed.

Daar moeten we van uit gaan, daar moeten we ons aan optrekken.

Wij duimen met jullie mee!

Is jullie Kontakt goed aangekomen?

De aandachtigen onder jullie hebben misschien opgemerkt dat de adresetiketten van de Kontakt er een beetje anders uitzien. Nou ja, een beetje is zacht uitgedrukt, want de etiketten van onze voorganger, Willy Van Herck, waren iets complexer dan de onze. Hij is dan ook een crack in excel en access en slaagt er dus in om de mooiste en doeltreffendste resultaten te verkrijgen.

Nadat hij jarenlang ons maandblad Kontakt verzorgd heeft, waarvan hij het ontwerp en de vormgeving op punt gezet heeft, droeg hij deze opdracht over aan Frans Helsen, die de layout tot op heden behouden heeft. Wat goed is, verander je immers niet!

Tot werkjaar 2023-2024 bleef hij de etiketten wel nog maken. Vanaf deze Kontakt worden de etiketten samengesteld door ondergetekenden, die er alles aan zullen doen, om het proces even vlotjes te laten verlopen. Een hele opdracht, zo hebben we deze week gemerkt.

Willy, voor je jarenlange inzet, bedankt. Wij hopen je echter nog dikwijls te ontmoeten op een ledenavond, waar jouw aparte ideeën steeds op prijs gesteld worden. Maar niet alleen daar, maar ook tijdens een instuif of bij een andere gelegenheid, willen we je graag nog zien.

Bedankt Willy en tot weldra.

Jos en Marina

LAAT JE NIET VANGEN

HOE TRAP JE NIET IN DE VAL VAN PHISHING EN CYBERCRIMINELEN?



Weet jij hoe je veilig surft?
Bescherm jij je gegevens genoeg?
Gebruik jij sterke wachtwoorden?
Hoe beveilig je je smartphone?
Wat als je een phishing bericht ontvangt?

Cybercriminaliteit groeit en wordt alsmear vernuftiger.

Raak Martinus Kontich wil iedereen de tools en kennis in handen geven om phishing te doorzien, met de interactieve lezing 'LAAT JE NIET VANGEN' op maandag 7 oktober 2024.

Het gaat hier om een vorming met visueel materiaal en concrete voorbeelden. Zo leer je niet in de val te trappen van online oplichters enkel uit zijn op je centen.

Kortom: een avond voor iedereen die weleens twijfelt aan een email of ander bericht.



om die

**IEDEREEN WELKOM OP
MAANDAG 7 oktober 2024 – 20.00 U**
(aansluitend aan de ledenavond van 19.30 u)
INKOM GRATIS

LUNNER 13 oktober 2024

Ook dit jaar en voor de eerste keer onder onze nieuwe naam RAAK MARTINUS KONTICH organiseren wij een Lunner en dit op 13 oktober 2024.

Jullie zijn allen welkom vanaf 12.00 uur, zodat jullie in de ochtend nog alle tijd hebben om te gaan “kiezen”.

Ook nu zal u kunnen genieten van een heerlijk menuutje voor de prijs van 28 euro :

Aperitief
Soep agnes sorel
Gegratineerd vispannetje of gegrild varkenshaasje
Duo javanais en miserable
Koffie of thee

Ben je ook weer van de partij? Schuif dan bij aan op zondag 13 oktober om 12.00 uur in het RAAK-lokaal.

Doe je mee? Vul dan snel het deelnameformulier in en bezorg het tijdens de wekelijkse instuif op zondag of aan één van de leden van het dagelijks bestuur. Betaling kan cash, of door overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857 van RAAK Martinus Kontich, ten laatste op 6 oktober 2024.

Tot dan

Het dagelijks bestuur.

N.B.: Er is die dag uiteraard geen instuif.

KULO-weekend

19-21 oktober 2024

Beste vrienden,

Zoals eerder aangekondigd bezoeken we dit jaar de Eifel in Duitsland.

We vertrekken op zaterdag richting Aken. Maar eerst doen we een tussenstop in het land van Herve, waar we een stroopmakerij zullen bezoeken. Na een heerlijke bourgondische lunch van streekproducten rijden we verder naar Aken. Daar heb je de gelegenheid om te kuieren, te shoppen, een terrasje te doen of al dan niet begeleid te wandelen door het historische centrum.

In de late namiddag rijden we dan verder naar ons Hotel aan de Rursee in Simmerath.

Op zondagochtend verkennen we met de bus de omgeving. De wandelaars krijgen een natuurwandeling voorgeschoteld. In de namiddag trekken we naar Monchau, een idyllisch eifelstadje met prachtige historische vakwerkhuisen en gezellige steegjes.

Maandagochtend staan een tweede wandeling en een boottocht op het programma. Na het middageten in het hotel vertrekken we huiswaarts, waar we rond 17.00 uur verwachten aan te komen.

De prijs voor dit alles is 310 € per persoon in een 2-persoonskamer. De ingeschrevenen hebben reeds een voorschot van 50€ betaald. Graag ontvangen we van hen voor 15/09/2024 het saldo van de deelnameprijs, zijnde 260 € per persoon in een tweepersoonskamer en 284 € per persoon in een enkele kamer, te betalen op BE67 0882 5149 1487 van RAAK-KULO. Inbegrepen in de prijs: de verplaatsing met de bus, het drinkgeld aan de chauffeur, de gidsen en entreegelden tijdens het bezoek, verblijf in volpension. Alleen de dranken zijn niet inbegrepen. Vergeet niet, indien je het wenst, zelf een annulatieverzekering af te sluiten.

We kijken er alvast naar uit!

Namens het Kulo-team,

Louisa, Leo, Harry, Marina en Jos

KONTICH ZOMERT NA

RAAK MARTINUS KONTICH neemt dit jaar deel aan de feestmarkt. De onderafdelingen KOMART volleybal, TTK Martinus tafeltennis, KWG wijngilde, Kookclub Martinus, IN DE LENS fotoclub zijn mee van de partij. Ook van de onderafdeling kaart zullen jullie info vinden.

Op deze gezellige markt kan je tevens kennismaken met vele andere Kontichse verenigingen en handelaars.

Wanneer?

- zaterdag 28 september 2024 van 15 u. tot 19 u.
- zondag 29 september 2024 van 14 u. tot 19 u.

Waar?

- de Mechelsesteenweg vanaf kruispunt Duffelsesteenweg tot het Gemeenteplein
- de Antwerpsesteenweg tussen het Gemeenteplein en de Noordstraat
- de Molenstraat

Waar we als RAAK MARTINUS zullen mogen en kunnen staan, zullen jullie ter plaatse moeten ontdekken, want de plaatsen zijn door de gemeente nog niet definitief bepaald.

Kom dus zeker langs en geniet samen met ons van de gezellige braderijsfeer in Kontich en zoek ons op aan de verschillende kraampjes van RAAK MARTINUS KONTICH 😊

Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Na 2 maanden bijna stil gezeten te hebben door de warmte, kunnen we nu terug aan de slag met een gevarieerd aanbod zoals je kan zien deze maand

Daar de meesten van ons nog in verlof zijn, hopen we toch op een massale opkomst.

- 02 14:00 Nabeschouwing thema “ Doorzichtig”
- 02 19:30 Ledenvergadering RAAK Martinus
- 08 09:00 Uitstap met KAVF naar Eindhoven
- 09 14:00 De belichtingsdriehoek
- 09 17:00 Kernteam
- 11 20:00 KAVF
- 16 14:00 Nabeschouwing “ De Molen Boechout”
- 17 17:00 Kernteam
- 23 14:00 Uitstap “Fort 5 Edegem”
- 30 09:30 Uitstap “Kessels heide”

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be

Foto van de maand : *Geert VAN SEYMORTIER*



Inschrijvingsstrookje

LUNNER

13 oktober 2024

UITERLIJK TOT 6 oktober 2024



Ondergetekende

schrijft in voor de lunner van 13 oktober 2024

en betaalt x 28,00 euro = euro

- Cash
- Per overschrijving op rek BE09 9796 1894 2857

En wenst aan tafel te zitten bij:

.....
.....
.....

Keuze vis : x

Keuze vlees : x



BIER VAN DE MAAND September 2024:

Gouden Carolus Ambrio 8%



Gouden Carolus Ambrio wordt ambachtelijk gebrouwen op basis van het eeuwenoude recept van de Mechelschen Bruynen.

Gouden Carolus Ambrio is een “amber” bier met “brio” gebrouwen.

Dit amberkleurig bier van hoge gisting vindt zijn oorsprong in het traditionele bier van de stad Mechelen. Zoals elke stad zijn eigen typisch bier had, zo dronken gedurende honderden jaren de Mechelaars hun eigen amberkleurig bier “Mechelschen Bruynen”. Brouwerij Het Anker is de enige die dit type bier nog brouwt. Volgens de overlevering

dateert het basisrecept van dit bier uit 1421 en is dit dus het oudste nog gebrouwen bier van de brouwerij.

De huidige versie ervan is iets zwaarder dan vroeger en wat fijner gehopt. Het evenwicht tussen de verschillende moutsoorten, de fijne hoppen en typische aroma's door kruiden zorgen ervoor dat dit bier de volmondigheid van bruine bieren combineert met de frisheid van blonde bieren.

Kleur : Licht amberkleurig

Aroma : Fruitig, iets karamel en moutig

Smaak : Fruitig en kruidig met een mooie balans tussen moutige volmondigheid en hoppige frisheid

Afdronk : Zacht bitterzoet en gedroogd fruit

Culinair : Bij geroosterd runds- of lamsvlees

Tafeltennis



't Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer begon zowat in mei. Dat is de versie van Gerard Cox maar Sabine Hagedoren en Jacotte Brokken dachten er anders over. Van mei tot juli kregen we eerder een zondvloed dan een zomer. Vlaanderen mijn vlakke land werd Vlaanderen mijn moerassig land. De boeren konden het land niet op om te zaaien want ze zakten tot hun knoesels in het slijk. In augustus was het voor velen dan weer ineens té warm maar er kwam toch eindelijk wat zomergevoel.

Voor TTK betekent de zomer vooral rust maar de liefhebbers blijven toch hun sport beoefenen. Zo werd tijdens de maand juli op donderdagavond steevast het Raak-lokaal geopend door Els en Marc om de leden toch de kans te geven een balletje over het net te kloppen. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar en de voorzitter dankte hen met een bloemetje. Behalve sporten wordt er trouwens ook veel gekletst en gelachen en gevierd want er zijn tijdens de zomermaanden meerdere leden jarig.



Tijdens de maand augustus organiseerde onze voorzitter dan het stilaan traditionele zomercriterium op dinsdagavond. In een gezellige sfeer maar toch ook met de nodige focus konden wie het wil zich met mekaar meten aan de tafeltennistafel onder de vorm van een toernooi. Dat toernooi loopt ondertussen trouwens nog altijd om de eerste dinsdag van september te eindigen met een spetterende finale tussen de 6 beste spelers.

In augustus hadden de échte liefhebbers dus twee kansen per week om een balletje te slagen. Want ook de clubavonden konden weer rekenen op een goede opkomst van zij die niet op vakantie waren. Meer gespeeld hebben betekent alvast goed getraind aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.



Vanaf twee september mogen de kindjes opnieuw naar school en de tweede week van september begint de competitie tafeltennis opnieuw. Dan kunnen we ons meten met leden van andere clubs uit de provincie.

Sportieve groetjes vanwege TTK,

Walter



Kookclub

Beste vrienden,

Op het ogenblik dat dit artikel bij de redactie aankwam was het nog één week vakantie, zijnde 24 augustus 2024.

Twee maanden zonder activiteiten eigen aan elke onderafdeling, zo werd er gedurende die twee maanden niet gekookt in ons *clubke*.

Begin dan maar eens te brainstormen, hoe krijg ik dat blad weeral vol en dan nog zodanig dat het toch een beetje leesbaar is voor onze leden.

Allez het “grootverlof” begon al schitterend, de eerste week waren we er allemaal aan ten gevolge van het slechte weer. Meer regen dan zon en als toemaatje presenteerde de weergoden ons op dinsdag 9 juli een “*Oostmalleke*” en nam en passant de kerktoren van Heffen mee.

Sommige onder ons vonden dan maar troost of ergernis in de “mooie” resultaten van onze Rode Duivels. Wie geen voetbal lustte kon zich vergapen op de mooie prestatie van Remco in de Ronde van Frankrijk.

Al dat slecht weer en met “den bouw in verlof” zorgde er voor dat op zaterdag 13 juli het zwart zag van ’t volk op onze luchthavens.

Terwijl onze voorzitter Johan met zijn familie “Le Quatorze Juillet” vierde was het hier *alle hens aan dek* voor de grote rommelmarkt. Er waren 260 deelnemers over een totale lengte van 2000 meter. Er werd bijgesprongen door alle onderafdelingen (?) en iedereen hielp mee om alles tot een goed einde te brengen. De weergoden waren ons zelfs gunstig gezind en de lekkere soep was zo goed als op !

Ondertussen strompelde onze kwakkelzomer maar verder. De ene kant van ’t land verzoop terwijl wat verder de zon tevoorschijn kwam. Op het *boenkeboenkefeest* in Boom hadden ze geluk tijdens hun weekends en dit ter vergelijking van sommige gemeenten in de Limburg waar er genoeg water was gevallen voor de komende jaren. Over de last voor beestjes of mensen wordt niet gesproken. Enkel wat lullen over hun bekertjes en zorgen dat onze BV’s maar in de boekjes verschijnen.

Hoe is dat spreekwoord van “*die dikke*” nu ook weer : “*massa is kassa*”. Sorry dat ‘k mij effe laat gaan.

Wijzelf hadden dan weer geluk dat de wind de andere richting blies (Oostenwind voor de *curieuzeneuzen*) . Onze gemeente kwam er goed vanaf, 't is vorige jaren anders geweest. Ondertussen zijn we stillekes bij de maand augustus beland en hierboven hebben ze dan toch maar andere weerkaarten getrokken. De zon begon aan haar normale werk, wat we van haar verwachten. Maar dan weeral ineens teveel van het goede met hoge temperaturen tot boven de 30° met hier en daar kletterende onweersbuien. Onze TV-maniakken trokken zich dat allemaal niet aan. Na de ronde en de voetbal kwamen de Olympische spelen eraan. De Seine werd opnieuw “hygiënisch” gemaakt, de Eiffeltoren opgeblonken, een leger gendarmen opgetrommeld, een reeks boten en diverse artiesten en een herrezen diva opgevorderd om tijdens de opening letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Macron zal in 't vervolg wel eens passeren bij de Clarissen zeker ? Ons klein landje behaalde toch mooi 3 gouden, 1 zilveren en 6 bronzen medailles. *Nen dikke merci* aan alle deelnemende atleten en moed aan al degenen die op een vierde plaats gesneuveld zijn.

Oei . . . mijn blad is bijna vol !

Nog effe een dienstmededeling, onze algemene vergadering zal plaats hebben op zaterdag i.p.v. vrijdag en dit op 21 september 2024 om 17.00 u. Op het menu staan klassiek mosselen met frietjes. Eind september doen we mee (en alle andere onderafdelingen van Raak) aan de feestmarkt van de gemeente Kontich. Deze heeft plaats op de Mechelsesteenweg op zaterdag en zondagnamiddag. Hiervoor is er natuurlijk genoeg volk nodig. Dus laat uw deelname tijdig weten aan onze secretaris Danny.

Goed om te weten :

- In september is chef Marc jarig, felicitaties vanwege gans de ploeg.
- **Zaterdag 21 september 2024** 17.00 u algemene ledenvergadering.
- Zaterdag 28 september 2024 vanaf 14.30 u tot 19.00 u “Feestmarkt”
- Zondag 29 september 2024 vanaf 13.30 u tot 19.30 u “Feestmarkt” op Mechelsesteenweg. Kandidaten vul uw tijdvak op lijst in voor Danny !.
- Zondag 29 september 2024 09.30 u instuif : Torfs – Maertens – Van Geet – Van Cleemput.



Pottenkijker MW



Wijngilde

Onderafdeling van RAAK- MARTINUS

Nieuwsbrief September 2024

Beste Gildeleden,

Na een periode van tevergeefs hopen op wat zomers weer, komt september al in de verte loeren. De maïs amper uit de grond gerezen, de ajuinen verdronken in de sappige modder, zo veel fruit dat gebarsten van de overvloedige regen zich krampachtig probeert vast te houden aan de takken, blaadjes die reeds bruingekleurd neerwaarts dwarrelen...wat een zomer, duidelijk getekend door de opwarming van ons aardbolleke?!



Gelukkig brengt de nazomer in onze gilde de vriendschap weer dichterbij elkaar, want op donderdag 5 september gaan we weer van start met onze ledenvergadering.

Zorg dat je er zeker bij bent, want Kamiel gaat ons de knepen van het vak leren om heerlijke krieken op jenever te maken...lekker 'puur', maar evenzeer zalig bij een bolleke vanille-ijs. Aansluitend zal Willy ons de fotoreportage 'Uit de oude

doos' brengen...mooie herinneringen zullen zeker opborrelen.

Zoals gewoonlijk brengt het nieuwe jaar ons eveneens de klassieke topactiviteiten. Noteer alvast deze belangrijke data in jullie agenda zodat jullie geen dubbele boekingen doen, en zeker van de partij kunnen zijn.

Nieuwjaarsfeestje : 4/1/2025

Kaas-en wijnavond : 8/3/2025

Barbecue : 14/6/2025

Onze wijngilde zal in september eveneens deelnemen aan het leuke 'Kontich leeft' weekend op 28 en 29 september. Zij die zich geroepen voelen om mee de gilde op onze stand te vertegenwoordigen, geef gerust jouw naam door aan Jos. Kom je liever om enkel een glaasje wijn te nuttigen, steeds welkom natuurlijk.

Naast al de 'fun' van de ledenvergaderingen en activiteiten, nodigen we jullie vanzelfsprekend uit op onze werkvergaderingen die steeds de derde donderdag van de maand doorgaan in onze wijnkelder vanaf 19.00u. Vele handen maken het werk licht...en weet zeker dat er steeds ter afronding een proevertje geserveerd wordt...gezelligheid dus steeds gegarandeerd! Tijdens de eerste werkvergadering op 12 september zullen we de rabarberwijn herkurken, en de geplukte rabarber opzetten...voor diegenen die dit nog nooit hebben gedaan, zeker interessant omdat dit de weg is naar een heerlijk schuimwijnkje.

Naast alle voorgaande willen we bij deze eveneens een rondvraag doen naar geïnteresseerden om deel te nemen aan een eventueel georganiseerd 3-daags weekend/midweek in het kader van het 45- jarig bestaan van onze wijngilde. Dit alles onder voorbehoud en volledig vrijblijvend. Voorlopig willen we hiermee enkel een idee vormen of het loont deze activiteit te organiseren. Graag een seintje te geven via mail aan het adres van de gilde, indien je wenst hieraan deel te nemen

Uitkijkend naar ons eerste treffen op 5 september, en het heerlijk klinken van de wijnglazen, gevuld met onze homemade gildewijn, alvast vriendelijke groeten vanwege gans het bestuur



ROMMELMARKT 14 JULI 2024

De 21^{ste} Rommelmarkt van KWB-RAAK MARTINUS was wederom een succes. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
2000 m aan standjes, 260 standhouders, gezellig, zonnig, multicultureel.

Aangezien foto's meer zeggen dan woorden :







Kaarten

Beste kaartvrienden,

Veel valt er nog niet te vertellen, maar het voornaamste kan ik jullie toch meegeven. De meesten onder jullie zullen wel op de hoogte zijn, dat het nieuwe kaartseizoen begint op

Vrijdag 13 september 2024
20.00 uur

Droevig nieuws is, dat onze oudste kaarter, Jozef Vleminckx ons heeft verlaten, met ons medeleven aan de familie.

Voor degenen die nog op verlof zijn ergens op deze aardbol, wensen we hen een behouden thuiskomst, anderen die nog moeten vertrekken (waarbij wijzelf) een goede reis gewenst. De thuisblijvers moeten nog wat kaartgeduld hebben. De nieuwe boeken kaarten liggen reeds te wachten op de propere handen en de gezellige spelers die ze zullen vasthouden.

Tot dan en groetjes,

Gerda en François

Glazen gratis te verkrijgen

Voor de geïnteresseerden : glazen gratis te verkrijgen tijdens de instuiven van zondag.

Kom een kijkje nemen naar ons voorraadjie. Wij hebben er geen plaats meer voor.

Daarna gaan ze naar Opnieuw & C°

Het Bestuur

Wijziging Drinkenaanbod Raak-lokaal

Bij de start van het nieuwe werkjaar 2024-2025 worden door het DB enkele wijzigingen doorgevoerd in het drinkenaanbod in ons Raak-lokaal.

- Op vraag van een aantal leden en rekening houdend met het verbruik als bier van de maand zal Tripel d'Anvers in het vast aanbod worden opgenomen.
- Op basis van het beperkte verbruik wordt De Koninck uit het aanbod geschrapt.
- Mort Subite Kriek wordt vervangen door Lindemans Kriek.
- Wat de flesjes wijn betreft is het aanbod gewijzigd (het vroegere merk rode wijn is niet meer verkrijgbaar) en is de aankoop prijs duidelijk gestegen. De verkoopprijs wordt verhoogd naar 3,5€ per flesje van 25 cl (wit of rood). Dit betekent dus 3,5€ voor 2 volwaardige glazen wijn, wat ons nog zeer aanvaardbaar lijkt als Raak-lokaal-prijs.
- De andere prijzen blijven allemaal behouden.
- Het systeem "Bier van de maand" wordt voortgezet.

We denken hiermee een mooi, werkbaar en betaalbaar assortiment aan te bieden voor vele aangename momenten samen in ons Raak-lokaal. We hopen alvast op jullie begrip voor de wijzigingen.

RAAK Martinus jaarprogramma

Er is terug een jaarprogramma in deze Kontakt.

Er waren enkele aanpassingen vandaar deze update.

Voor de schrijvers van de artikels Kontakt even aandacht.

Halve pagina's vullen we graag op met foto's Dus stuur gerust enkele foto's door zodat we steeds per onderafdeling een nieuwe pagina kunnen starten.

Graag artikels binnen in Times new Roman 12 punt met zo weinig mogelijk speciale opmaak.

Het Bestuur

RAAK-puntjes

Nieuwe KWB-naam: ze zijn er eindelijk uitge-“raak-t”

De zomer liet lang op zich wachten: kwam zeker met het “openbaar vervoer”!

Brugse fans brachten Nazi-Kühnengroet: precies vrienden van de zagerij!

Open VLD erg ziek: “Blauwtong” virus zeker?

Pechdag Open VLD : de “blauwe Maan” zag helemaal rood!

Regeringsformatie: met “vooruit” gaat het meestal ”Achteruit”!

Regeringsvorming: Met Bouchez komt er zeker geen “meerwaarde”.

Thibault Courtois: grote keeper, kleine mentaliteit!

Rode Duivels: op Koen kan je tenminste een “Casteels” bouwen !

Uitspraak Trump: wat” Walz is vals is” !

Biden op democratische conventie: men had hem blijkbaar “opgewonden”!

Na Obama nu Kamela Harris: het “witte huis krijgt een “zwart” kleurtje!

Gilberte 75 jaar: en nog altijd proper gewassen en gestreken!

“Bevlogen” koning Filip hoopt op meer ge”engagé-e-rde onderhandelaars !

Promovendus Jupiler Pro League: niemand had zo ’n “Dender”ende start verwacht!

André

Oktober 2024

Dinsdag 01	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 02	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 03	Afw.Kontakt Wijngilde	08.30 uur 19.00 uur
Zondag 06	Instuif (Wijngilde)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 07	Fotoclub Ledenavond - cybercriminaliteit	14.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 08	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 09	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 10	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 11	Kaart 3	20.00 uur
Zaterdag 12	TTK Jeugd	09.00 uur
Zondag 13	RAAK-Lunner	12.00 uur
Maandag 14	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 15	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 16	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 17	TTK Clubavond	19.30 uur
Zaterdag 19	TTK Jeugd Kulo weekend	09.00 uur
Zondag 20	Instuif (Ttk) Ttk dubbelkamp Kulo weekend	10.00 – 13.00 uur
Maandag 21	Fotoclub Kulo weekend	14.00 uur
Dinsdag 22	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 23	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 24	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 25	Kaart 4	20.00 uur
Zaterdag 26	Artikel Kontakt Kook 2	12.00 uur 13.00 uur
Zondag 27	Instuif (Kaart) Viering 30 jaar Raak-leden	10.00 – 13.00 uur 16.00 uur
Maandag 28	Fotoclub	14.00 uur
Donderdag 31	Afwerken Kontakt TTK Clubavond	08.30 uur 19.30 uur

“Kontakt”: Oktober 2024.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Ledenbegeleiders vanaf donderdagmiddag 3 oktober 2024..

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be

-

uiterlijk zaterdag 28 september 2024 12.00 uur!

INHOUD	
Kalender	2
Voorzitterswoordje	3
RAAK info	4
K woordje	8
Familiaaltjes	8
Kontakt	9
Open vergadering	10
Lunner	11
Kulo	12
Kontich zomert	13
Fotoclub	14
Inschrijvingen	16
Bier van de maand	17
Tafeltenisnieuws	18
Nieuws van het Kookfront	20
Wijngilde	22
Rommelmarkt	24
Kaarten	27
Drankaanbod	28
RAAK puntjes	29
Kalender oktober 2024	30
Omtrent “Kontakt”	31
RAAK in’t vizier	32

Zondag 17 november 2024

29°

Solidariteitsinstuif

Parochiezaal vanaf 12.00 uur

Ten voordele

KANNET
(voorheen KVG)

&

SOCIALE
KRUIDENIER

beiden uit Kontich