



53^{ste} jaargang 2024-2025
November 2024

P004938 Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich

www.kwb-martinus-kontich.be

RAAK Martinus Kontich organiseert
November 2024

Zondag 03	Instuif (Volley)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 04	Fotoclub Statutaire ledenavond	14.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 05	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 06	TTK Training	17.00 uur
Donderdag 07	Wijngilde	19.00 uur
Zondag 10	Instuif (Foto)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 11	TTK Clubkampioenschap	10.00 uur
Dinsdag 12	TTK competitie	19.00 uur
Woensdag 13	TTK training	17.00 uur
Donderdag 14	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 15	Kaart 5	20.00 uur
Zaterdag 16	Solidariteit voorbereiding	13.30 uur
Zondag 17	Solidariteitsinstuif	10.00 uur
Maandag 18	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 19	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 20	TTK training + seniorenweek	17.00 uur
Donderdag 21	TTK Clubavond	19.30 uur
Zaterdag 23	TTK Jeugd / Artikel Kontakt	9.00 uur / 12.00 uur
Zondag 24	Sinterklaas instuif	10.00 – 14.00 uur
Maandag 25	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 26	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 27	TTK training	17.00 uur
Donderdag 28	Afwerken Kontakt TTK Clubavond	8.30 uur 19.30 uur
Vrijdag 29	Kaart 6	20.00 uur
Zaterdag 30		

Alle activiteiten vinden plaats in het Raak-lokaal, tenzij anders vermeld.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag RAAK-vrienden en vriendinnen,

Het is weeral de moment om aan het voorwoordje te beginnen van ons maandblad Kontakt en dit voor de maand november.

Altijd een wat bijzondere maand, Allerheiligen, Allerzielen.

Nog meer dan anders denken we in deze periode aan onze overleden familieleden en vrienden.

Stilstaan bij zo velen die ons zijn voorgegaan, het is goed, het is noodzakelijk, het is een juiste traditie.

Natuurlijk vergeten we hen nooit, maar in deze november-maand toch nog even meer en in het bijzonder...

Mag ik eerst even terugblikken?

Onze vereniging RAAK, samen met onze onderafdelingen, stonden op de Feestmarkt tijdens de septemberkermis, zaterdag 27 en zondag 28 september.

Het weer viel mee, er liep wel wat volk rond, kortom, we waren er bij en werden gezien en gehoord.

Op maandag 7 oktober was er een info-avond rond cybercriminaliteit. Interessant, duidelijke uitleg, al bij al een mooie opkomst.

Op zondag 13 oktober genoten we dan weer van de Lunner. Verder kan u hierover meer lezen, maar ik denk toch te mogen zeggen dat het een geslaagde activiteit was!

Een week later trokken 44 RAAK-leden naar het Eifelgebergte in Duitsland. Jammer genoeg 5 afzeggingen wegens ziekte, waaronder Loeke en ikzelf. Jammer, want ik hoor niets dan positieve reacties! Ook hierover lees je verder meer. Proficiat KULO voor deze mooie driedaagse, ook al is het dit keer van horen zeggen...

En dan naar de maand november.

Op maandag 4 november zijn alle leden welkom om 20.00 uur voor de Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering en dit in het Raak-lokaal.

Zondag 17 november is het dan weer een RAAK- hoogdag. Voor de 29^e keer reeds de SOLIDARITEITSINSTUIF. Lekkere mosselen of kalkoen marengo en dit alles voor het goede doel. KANNET en de SOCIALE

KRUIDENIER zijn dit jaar de goede doelen!!! Inschrijven dus en mee genieten van deze top activiteit.

Zondag 24 november is er dan de SINTERKLAAS- INSTUIF. Een nieuwe manier om onze kinderen in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Zie verder wat en hoe en ontnem jullie (klein)kinderen dit mooie RAAK-gebeuren niet.

Intussen werd het uur verzet naar het winteruur. Het is ieder jaar opnieuw weer aanpassen.

Genieten van de langere avonden, vroeg donker heeft ook wel zijn charme zeker...

Zo beste RAAK-leden, hierbij ga ik het dit keer laten, veel leesgenot en een prettige maand november.

Jullie RAAK-voorzitter,
Johan De Hert

FAMILIAALTJES

Misschien is het een moeilijke periode voor diegenen die ziek zijn, voor diegenen die in rouw zijn, voor diegenen waarvoor het allemaal wat moeilijker gaat!

Wij kunnen jullie veel goede moed toewensen, veel hoop, geloof, doorzettingsvermogen. Het ga jullie allen heel goed. Hou er hoe dan ook de moed in...

HOE MOET HET NU VERDER

Na het vertrek van de PAUS? Zijn uitspraken over abortus of beter zijn oordeel over het leven heeft blijkbaar kwaad bloed gezet . Wat is er met onze samenleving gebeurd? Abortus en euthanasie worden stilaan de oplossing bij levensproblemen. Het is beter dan als ongewenst kind te moeten leven, een uitspraak uit mijn omgeving en wat is nog de waarde van een mens als hij als een plant moet verder leven na een hersenaandoening ? Ik moest van de arts in het bijzijn van mijn kinderen en kleinkinderen hierover een uitspraak doen. Tot op vandaag heb ik het er moeilijk mee , want ik wil leven.

WAT IS HIER FOUT AAN ?

FLOR

RAAK lidgeld 2025

Beste RAAK-vrienden,

Bij de vorige Kontakt vond je ook een brief om je lidgeld voor 2025 te betalen. Het is ongewijzigd en bedraagt dus nog steeds 35€ voor het ganse gezin.

We danken je om dit voor 15 november 2024 te betalen op rekening BE09 9796 1894 2857 met vermelding van je lidnummer, zoals in de begeleidende brief gevraagd.

Je ontvangt maandelijks ons ledenbladje Kontakt en tweemaandelijks het vernieuwde Raak-magazine. In januari krijg je de nieuwe lidkaart en ook het ledenvoordeelboekje.

Namens RAAK Martinus Kontich

RAAK-Kerstfeest 14 december 2024 – 19.00 uur

De feestdagen staan voor de deur en wat is een betere manier om het jaar af te sluiten dan met een gezellig kerstfeest? Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons deze feestelijke tijd te vieren op zaterdag 14 december 2024 om 19.00 uur in het RAAK-lokaal.

Het wordt weer een feest van gezellig samenzijn, van lekker eten en drinken en natuurlijk ook van ambiance en dansen met DJ Renzo Cortez.

Het volgende menuutje hebben wij voor jullie gekozen:

Aperitief

*

Perzik met mousse van tonijn

*

Pompoensoep met tomaat en room

*

Everzwijngebraad met spruitjes en worteltjes

of

*Kabeljauw met een sausje van kreeft en
groentenassortiment*

*

*Glaasje van truffel met blauw fruit, mascarpone en witte
chocolade*

*

Koffie of thee

Het feest wordt u aangeboden aan een forfaitaire prijs van 48,00 € per persoon voor RAAK-leden en 53,00 € per persoon voor niet-RAAK-leden. De dranken tijdens de maaltijd zijn te verkrijgen aan de u welgekende democratische prijzen.

Wij kijken ernaar uit om samen met jullie een geweldige avond te beleven. Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het

inschrijvingsstrookje bezorgen aan de leden van het KULO-team of tijdens de zondagse instuif. De uiterste datum van inschrijving is 8/12/2024. De betaling dient te gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van RAAK-KULO.

Wij trekken alvast onze mooiste outfit aan!

Met feestelijke groeten van het KULO-team,



Sinterklaasinstuif 24 november

Sinterklaas en zijn Piet maken zich alweer klaar voor hun jaarlijkse bezoek!

Alle kinderen en kleinkinderen van onze RAAK-leden zijn welkom op onze grote Sinterklaasinstuif in ons Raak-lokaal op zondag 24/11 vanaf 10.30u

Er worden lekkere pannenkoekjes gebakken en om 11.30u komt de Sint met lekkers en cadeautjes voor elk kind.

Zijn jullie er ook klaar voor?
Schrijf je dan snel in via het inschrijvingsstrookje dat je vindt in onze Kontakt van November

Het Dagelijks Bestuur



Let op : het cadeautje is enkel voor de op het feest aanwezige kindjes

Tafeltennis

Beste Raakvrienden,

de bladeren vallen ondertussen in grote getallen van de bomen en dat betekent dat de herfst nu wel echt volop haar gangen gaat. Ondertussen zijn we ook weeral toe aan het winteruur en dat doet mij altijd denken aan koude, regen, sneeuw,

Ondertussen is het tafeltennisseizoen op kruissnelheid gekomen en kunnen al onze ploegen een inschatting maken van hoe de rest van het seizoen zal verlopen, wat de gemiddelde sterkte is van de tegenstanders.

Ik schrijf hier wel elke maand een artikel over tafeltennis maar nu begin ik mij af te vragen of alle lezers van Kontakt wel weten wat onze sport juist betekent.

Tafeltennis, in de volksmond ook wel bekend als pingpong, is veel meer dan een ontspannend spelletje voor op een regenachtige dag of tijdens de vakantie op de stenen tennistafel van het hotel. Het is een razendsnelle



racketsport die precisie, snelheid en behendigheid vereist. Het is niet belangrijk dat je hard kan kloppen maar vooral hoe je kan kloppen, welke technieken je kan gebruiken om de tegenstander te misleiden.



Tafeltennis heeft zelfs een rijke geschiedenis die teruggaat tot het Engeland uit de 19^{de} eeuw. Het was ooit een populaire huishoudelijke activiteit bekend als “pingpong”. Die naam vond waarschijnlijk zijn oorsprong door de klank die het balletje maakte.



In de vroege 20^{ste} eeuw begon deze activiteit zich te ontwikkelen tot een echte sport en werden er zelfs competities georganiseerd. Om alles een beetje in goede banen te leiden werd in 1902 de Table Tennis Association opgericht.

Het spel of de sport groeide snel in populariteit en verspreidde zich wereldwijd. In verschillende landen werden verenigingen en federaties opgericht.

In 1988 werd tafeltennis voor het eerst opgenomen in de Olympische Spelen en kreeg het eindelijk de internationale erkenning die het verdiende.



Tafeltennis heeft zeer eenvoudige regels die het spel toegankelijk maken voor zowel beginners als ervaren spelers.

Je hoeft deze sport niet competitief te beoefenen. Tafeltennis is ook zeer leuk voor recreanten en kan gespeeld worden door jong en oud. Kinderen kunnen eraan beginnen vanaf ongeveer 5 jaar. Ik heb spelers gekend die zelfs nog deelnamen aan competities tot de leeftijd van meer dan 90 jaar.

In onze eigen club speelt iemand van 86 jaar nog zeer regelmatig zijn wedstrijden en wint hij zelfs nog van jonge snaken.

In een volgende Kontakt zal ik wat dieper ingaan op het technische aspect van onze sport.

Mijn boodschap is ondertussen : heb ik uw nieuwsgierigheid wat gewekt, kom dan eens kijken op onze clubavond op donderdag en kom eens proeven van de gezellige sfeer met een sportief tintje. Iedereen is altijd van harte welkom !

Groetjes, Walter

Kookclub

Beste kookvrienden,

Iedereen uitgeslapen ? Jullie hebben tijdens het laatste weekend allemaal een uurtje langer mogen slapen of ‘t moest zijn dat er enkele “plakkers” bij waren. In elk geval is ons werkjaar op topsnelheid bezig, ons eerste “dameskook” is achter de rug (hieromtrent meer in volgende K) en de werkzaamheden voor de Solidariteitsinstuif staan op ons te wachten.

Dit jaar steunen we Kanned VZW, voorheen KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) u allen wel bekend en de Sociale Kruidenier. De juiste benaming van deze vereniging is **sociale kruidenier De Kompanie** gevestigd in gebouwen van De Hazelaar Drabstraat 9 b met hun ingang iets verder dan café Chapo.

Ook in Kontich leven mensen in armoede. Heel wat gezinnen doen beroep op het OCMW voor steun. Dat was een belangrijk signaal om actie te ondernemen. De vereniging opende in maart 2020, in volle coronatijd, hun deuren op deze locatie. Sociaal Winkelpunt vzw zorgt voor de ondersteuning en coördinatie van de vrijwilligerswerking (momenteel 35 medewerkers) in samenwerking met lokaal bestuur Kontich en Edegem. Sociale diensten zoals het OCMW verwijzen klanten door naar de winkel. Hier kunnen inwoners met een klein inkomen hun inkopen doen. Kwaliteitsvolle producten worden aangeboden aan een lage prijs. Ze kiezen zelf welke producten ze nodig hebben : voeding, verzorgings- en huishoudproducten, tevens is de Kontichse pamperbank hier gevestigd. De klanten kunnen een maximumbedrag per week besteden, zodat andere consumenten eveneens de kans hebben om hun inkopen te doen. Dit bedrag houdt rekening met de gezinsgrootte van de klant. De winkel is ook een gezellige ontmoetingsplaats waar mensen een luisterend oor vinden.

Goed om te weten :

- In november zijn chefs Flor (VC) – Jan en Paul jarig, van harte proficiat.
- Zaterdag 16 november 2024 14.00 u voorbereiding Solidariteitsinstuif.
- Zondag 17 november 2024 10.30 u Solidariteitsinstuif.
- Zondag 08 december 2024 11.00 u planningsvergadering kook 4.

- Zondag 15 december 2024 instuif 09.30 u : Aerts – Beeckmans – Coremans L – Van de Putte.
- Vrijdag 20 december 2024 17.00 u kookavond 4.

Zondag 17 november 2024

29^{ste} Solidariteitsinstuif

ten voordele van

Kannet vzw (voorheen KVG) en Sociale kruidenier

Zeeuwse mosselen (€ 20)



Kalkoen marengo (€17)



Parochiezaal vanaf 12.00 uur



Inschrijvingen zie strook verder . . .



Pottenkijker MW

Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

We blijven ons hobby opdrijven naar hogere niveaus. Vorige maand hebben we de moeilijkheid van het “pannen” ondervonden. Deze keer gaan we het ons “iets” gemakkelijker maken en hetzelfde thema gebruiken maar nu 's avonds met een vaste opstelling. Een totaal ander beeld als resultaat.

- 04 14:00 Uitstap Kerkhof aan Middelheim
- 04 19:30 Ledenvergadering RAAK
- 10 09:30 Instuif
- 11 Geen vergadering 11/11
- 13 20:00 KAVF
- 18 10:00 Kernteam
- 18 14:00 Nabeschouwing “Kesselse Heide”
- 25 14:00 Lokaal open
- 25 20:00 Uitstap: lange sluitertijd E19

bij slecht
weer

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be



Foto van de

maand

: *Dominique DICKS*

HERFSTLUNNER -13 oktober 2024

Ondanks de belangrijke gemeenteraads verkiezingen waren toch 75 leden tijdig op deze lunner ge"RAAK"t en of ze gelijk hadden want het was zoals in de goede oude KWB-tijd de perfecte keuze.

Met een lekker aperitiefje en een aangepaste speech trof onze voorzitter Johan onmiddellijk "Raak". Hij had zich voorbeeldig voorbereid met een uitgeschreven tekst om de draad niet kwijt te "raak"en. Dat deed hij zeker niet, integendeel hij zou er een lap opgeven en dat deed hij meteen door er ons aan te herinneren tijdig het lidgeld te vernieuwen .

Hoe dan ook, dat lidgeld is echt noodzakelijk om zinvolle activiteiten te blijven organiseren. Deze traditionele jaarlijkse lunner, bij het beginnen van een nieuw werkjaar, is er al eentje van.

Het werd, zoals in de meeste gevallen, ook nu weer een toptreffen. Fijn geschikte en versierde tafels en zaal, vlotte bediening zowel door vrijwilligers aan de toog als de professionals van traiteur Steven.

Na de voorzitterstoast kon Steven opnieuw zijn culinaire kunsten etaleren en, zoals onze voorzitter, trof ook hij "Raak" met zijn gerechten !

Het voorgerecht was een Agnes Sorel roomsoep. Zonder meer een heerlijke Franse Klassieker met champignons, kipfilet en ossentong. Hierbij nog een roux van bloem, boter , water, bouillonblokjes en een vleugje room , dit alles gegarneerd met peterselie. Het deed onze maag onmiddellijk verlangen naar een bijkomende portie.

Agnes Sorel was ooit "une dame de beauté" aan het Franse hof, in werkelijkheid was ze de maitresse van de Franse Koning Karel VII. Ik denk dat ze er in die tijd aan het Frans hof een "soepje" van had gemaakt en dat figuurlijk soepje werd een grote klassieker in de Franse keuken en niet alleen daar.

De beloofde "RAAK-verassing" was ditmaal geen quiz maar een beloning voor de aandachtigste luisteraar. De begeistereerde speech van de voorzitter was welbewust door spekt met het woordje "RAAK". De vraag was: hoeveel maal werd het woord "Raak" vermeld door de voorzitter in zijn inleidend woordje . De voorzitter van de wijngilde, Guy Plompen en

ikzelf, waren de laureaten . Allebei waren we er maar eentje naast. Een prachtig bloemstuk en een fles Cava waren de prijzen. Tot onze verassing koos de wijngilde – man voor de bloemen en niet voor de drank(misschien was hij toch een echte wijnkenner). Alle anderen kregen een Raak attentie als aandenken nl. een stylo met als inscriptie “Raak Martinus Kontich: Samen beleef je meer”!

Ook op de tafel beleefden we meer want de hoofdschotels stonden al ongeduldig te pruttelen op het vuur. Er waren twee mogelijkheden ofwel een vispannetje ofwel 'n vleesgerecht.

Het vispannetje had in meerdere waters gevestigd: we ontdekten kabeljauw, inktvis, garnalen en mosseltjes ,dit alles overgoten met een smakelijk sausje en een potje puree-aardappelen. De vleeseters deden het met varkenshaasjes, mosterdsaus en gegratineerde aardappels. Naar het smikkelen en smakken te horen had niemand zich vergist in zijn keuze.

Met een Tiramisu als lekkere afsluiter voelde niemand zich “misérable”. Met dit dessertenduo werd de fond gelegd voor een prachtig nieuw Raak-jaar . De voorzitter sloot dit eerste RAAK-evenement uiteindelijk af met enkele aandachtspunten voor de nabije toekomst: zoals o.m. het Kulo-week end in de Eifel , de Solidariteitsinstuif op 17 november en het Kerstfeest op 14 december. Tot slot nodigde hij iedereen uit op de laatste statutaire vergadering als “KWB” op maandag 4 november.

Met een kopje koffie of thee werd deze eerste Raak-lunner afgesloten en kon iedereen naar huis om de verkiezingsuitslagen te gaan bekijken. Laat ons hopen dat de nieuw gekozen politieke leiders het Raak-programma goed gezind zullen zijn.

AC



Inschrijvingsstrookje

SINTERKLAASINSTUIF 24 november 2024 vanaf 10u30

UITERLIJK TOT 19 november 2024

Inschrijvingsstrookje

KERSTFEEST 14/12/2024

Uiterste inschrijvingsdatum: 8/12/2024



Inschrijvingsstrookje **SINTERKLAASINSTUIF**

Ondergetekende

telefoonnr:

schrijft in voor het Kinderfeest van 24 november 2024 met

volwassenen en kinderen

naam kind leeftijd geslacht informatie

..... J/M

.....

..... J/M

.....

..... J/M

.....

..... J/M

.....

..... J/M

.....

Let wel : de Sint geeft de cadeautjes alleen aan het kind zelf

& &

Inschrijvingsstrookje **KERSTFEEST**

Ondergetekende

naam:

telefoon:.....

Schrijft in met personen voor het Kerstfeest op 14/12/2024 vanaf 19u00 en wenst samen te zitten met:

.....

.....

.....

..... personen kiezen voor vlees

..... personen kiezen voor vis

en betaalt x 48,00 €/persoon RAAK-leden =€

en x 53,00 €/persoon niet-RAAK-leden =€

totaalbedrag =€

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO

INSCHRIJFSTROOK
SOLIDARITEITSINSTUIF ZONDAG 17 NOVEMBER 2024

Ik ondergetekende, _____

schrijf in met _____ personen voor Mosselen aan 20,00 € _____

schrijf in met _____ personen Kalkoen Marengo aan 17,00 € _____

TOTAAL _____

Handtekening:

OF inschrijven via www.kookclubmartinus.webnode.be

OF inschrijven via overschrijving op rekeningnr.

BE51 0689 0363 6162 van Kookclub Martinus

met vermelding van Naam-(Aantal)xMosselen-(Aantal)xKalkoen

BETALINGSBEWIJS SOLIDARITEITSINSTUIF ZON 17 NOVEMBER 2024

Dit betalingsbewijs meebrengen A.U.B.

Ontvangen van _____

Als betaling voor de solidariteitsinstuif van zondag 17 november 2024

de som van _____ voor

_____ personen voor mosselen aan 20,00 €

_____ personen Kalkoen Marengo aan 17,00 €

Voor de Kookclub



Raak Martinus Kontich en *Kookclub Martinus Kontich*
Organiseren op

zondag 17 november 2024
SOLIDARITEITSINSTUIF

In de Magdalenazaal en het Raak lokaal
Magdalenastraat 21 te Kontich tussen 12.00 en 14.30 uur

Keuzemaaltijd:

Mosselen of Kalkoen Marengo

(Mosselen: € 20, Alternatief € 17,00)

ten voordele van

Kannet & Sociale Kruidenier

Inschrijven kan tot en met zondag 10 november 2024.

Tijdens de zondagse instuif in het Raak lokaal
bij een bestuurslid van de Kookclub.

Betaling bij inschrijving met gepast geld a.u.b.

Of via overschrijving op rekening BE51 0689 0363 6162
van Kookclub Martinus met vermelding van :

Naam-Aantal MOS- Aantal KAM

Of via www.kookclubmartinus.webnode.be

BIER VAN DE MAAND November 2024: Verlenging wegens groot succes ! Westmalle Tripel 9,5%



Bierkenners noemen de Tripel van Westmalle ook wel eens de “moeder van alle tripels”. Dat komt omdat de eerste Tripel ooit in 1934 binnen de abdijmuren in Westmalle werd gebrouwen.

De tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier van 9,5°. Het langzame brouwproces en de nagisting op fles leveren een complex bier op, met een fruitige geur van rijpe banaan en een mooie, genuanceerde hopneus.

Wat is trappistenbier?



Westmalle trappistenbier draagt het internationale *Authentic Trappist Product* label.

‘**Trappist**’ is dan ook een beschermde herkomstbenaming die bevestigt dat wordt voldoen aan drie criteria:

- de bieren worden binnen de muren van de trappistenabdij gebrouwen,
- de productie en het bedrijfsbeleid staan onder toezicht van de trappistenmonniken en
- de opbrengsten zijn voorbestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap, om te herinvesteren in de brouwerij, voor solidariteit binnen de Trappistenorde en om caritatieve projecten te steunen.

Meer weten? Bezoek dan de site van de Internationale Vereniging Trappist, of luister naar hun podcast.



✠ Wijngilde

Onderafdeling van RAAK MARTINUS

Nieuwsbrief november 2024



Beste Gildeleden,

Met november voor de deur is het tijd om de pompoen te versnijden tot een spokerig Halloween-masker, terwijl de soep heerlijk staat te pruttelen op het vuur. Maar weten jullie dat je er ook een pompoenwintje kan van brouwen...wie gaat deze uitdaging aan en brengt eens een flesje mee naar onze ledenvergadering.



Begin november betekent echter ook Allerheiligen en Allerzielen...een moment om even stil te staan hoe we het leven, onze familie en vrienden koesteren, en hoe moeilijk het is om afscheid te moeten nemen van diegene die ons zo dierbaar waren.

Over vriendschap gesproken...wisten jullie dat ten tijde van de 2^e WO de Engelse en Duitse soldaten 'samen' het lied 'Lili Marleen' zongen...bizar hoe mensen elkaar met een simpel lied toch enig gevoel van kameraadschap deed beleven, dit ondanks dat ze met getrokken wapens tegenover elkaar op het slagveld stonden. Ondertussen hebben mensen nog niet veel bijgeleerd want overal kletteren nog steeds veel te veel de wapens.

11 november...wapenstilstand....even de hoop op : 'nooit meer oorlog' ...blijkt vandaag slechts 'ijdele hoop' te zijn.

Over hoe echter een simpel lied verbondenheid kan creëren,...het verhaal achter 'Lili Marleen', hierover zullen

Guido Sel en Marc D'haene ons dan ook een boeiende voordracht op de ledenvergadering van 7 november ten berge brengen.



.Het enthousiasme en voordrachttalent van Guido en Marc kennende, is het dan ook zeker de moeite waard om bij een heerlijk glaasje wijn, en een verwarmend 'kommeke' pompoensoep, mee te komen luisteren naar hun verrassende uiteenzetting.

November is eveneens de voorlaatste maand van het jaar. Maak gebruik om uw lidgeld voor volgend jaar in orde te brengen. Misschien wat vroegtijdig maar het zou leuk en vooral praktisch zijn, dat iedereen hiermee in orde is na de laatste ledenvergadering van december. Voor zij die het niet meer weten : indien lid van KWB (RAAK) betaal je 10 euro lidgeld voor onze wijngilde ; indien geen lid van KWB(RAAK) betaal je 20 euro.

Verder willen we nog even rondvraag doen aan geïnteresseerden voor eventuele deelname aan : een 8-daagse - door reisbureau 'Verhoeven' georganiseerde busreis naar Spanje (Lloret de Mar) vol pension met water en wijn ; maxi comfort class ; 3 excursies inbegrepen ; vertrek 5 april 2025 ; toeristenbelasting nog extra te betalen= 1.32eur/pp/nacht ; prijs afhankelijk van het hotel, variërend van 520 tot 580 euro)

Voor meer info, raadpleeg de reiskalender van 'Verhoeven' Bij interesse, geef dan zeker jouw naam op aan één van de bestuursleden!!!

Alvast dank bij voorbaat.

Tot weldra.

Vanwege gans bestuur

Kaarten



Vrijdag 11 oktober 2024

Kaartavond 3 kunnen we klasseren als rustig, gezien er niemand de kaap van 70 slagen haalt. Met ruiten als troef is het ex-kamp(i)oen Georges De Bruyn die met 67 slagen de eerste reeks op zijn naam schrijft. Kort gevolgd door Stessens François met 66 en nog eentje verder met 65 slagen fiere Erik Huysen. Simon Joly moet het stellen met slechts 29 slagen.

De tweede reeks is eigenlijk een kopie van de eerste. Maar nu is het Dirk Crauwels die ook met 67 slagen deze reeks wint. Hilde Bastiaens met 65 slagen en Jos Goossens met 64 slagen maken deze top 3 compleet. Voor de dagwinst en mogelijk met de kip naar huis te kunnen is 128 slagen voldoende vandaag, en dat is voor François Stessens. Dirk Crauwels, die tweede is, kan als eerste naar de prijzetafel.

In het voorlopige klassement neemt Chris Hellemans met 361 slagen de leiding over van Eduard Van Herck die op 2 puntjes volgt.

En dan zijn er enkele uitschieters te vermelden. Joséke Van Kets haalt het beste rondje van 4 spelen binnen met 26 slagen. Marie-José Halans moet met amper 3 slagen in zo'n rondje content zijn. Louis Van Deuren is dan weer de enige die 11 slagen haalt in één spelleke.

Daguitslag:

1. **François Stessens 128**, 2. Dirk Crauwels 127, 3. José Van Kets 123, 4. Jos Goossens 120, 5. Jan Torfs 119, 6. Paula Engelen en Nicole Stessens 116, 8. Hilde Bastiaens 115, 9. Veronique Vandamme en Ria Van der Heyden 114, 11. Flor Meeus, Maarten Spriet en Georges De Bruyn 113, 14. Marc Baekelmans en Lutgart Wegge 112, 16. Irene Beuckelaers en Wim Van Couwenberghe 11.

Voorlopig klassement:

1. **Chris Hellemans 361**, 2. Eduard Van Herck 359, 3. Jos Goossens 357, 4. Irene Beuckelaers 344, 5. François Stessens 341 6. Raph Versteylen 340, 7. Rita Van Hoey 338, 8. Flor Meeus 334, 9. Louis Van Deuren 333, 10. José Van Kets 330.

Vrijdag 25 oktober 2024

We zijn weeral twee weken verder en we zitten met 56 samen om onze 4^{de} kaartavond te starten. Gerda (mijn vrouwke) trekt schoppen als troef voor deze avond. Is dat nu een vroeg of laat geschenk ?, maar mijn handen zien zwart van al die schoppen. Met 62 in de eerste en 68 in de tweede reeks, behaal ik 130 slagen. de tweede overwinning op rij. Het brengt mij op de derde plaats in het klassement in het gezelschap van Chris Hellemans en Eduard Van Herck die de kop trekken.

De eerste reeks is voor Lutgart Wegge, zij behaalt vandaag de hoogste score met 71 slagen. Ze wordt gevolgd door het trio, Flor Meeus, Tuur Geerts en Hilde Bastiaens, die 65 slagen Halen. Spijtig voor Lutgart, maar in haar tweede reeks blijft ze steken op 38 slagen, wat net niet genoeg is voor een prijs. Jammer !

Paul Boeckx en Rita Min zijn met 69 slagen winnaars van de tweede reeks, op de voet gevolgd door Georges De Bruyn en mijzelf met 68 slagen. Jan Torfs heeft er 67.

Zoals gezegd, de dagwinst is voor mij, maar voor de kip is de vierde van vanavond, Herwig Hoogstoel bereid om deze uit haar koude omgeving te bevrijden.

In het voorlopige klassement blijft Chris Hellemans met 486 slagen aan de leiding voor Eduard Van Herck die op 7 puntjes volgt.

Herwig Hoogstoel en Jos Goossens halen het beste rondje van 4 spelen binnen met 26 slagen. Lieve Puttemans moet tevreden zijn amper 3 slagen. Niemand haalt 11 slagen in één spelleke.

Daguitslag:

1. **François Stessens 128**, 2. Chris Hellemans 125, 3. Paul Boeckx 123, 4. Herwig Hoogstoel 122, 5. Eduard Van Herck 120, 6. Liliane Peeters 119, 7. Guido Smeets 117, 8. Annie Wijnandt en Rudi Vervoort 116, 10. Georges De Bruyn en Jan Torfs 115, 12. Maarten Spriet, Louis Van Deuren en Flor Meeus 114, 15. Rita Min 111, 16. Dirk Boeckx en Tuur Geerts 110.

Voorlopig klassement:

1. **Chris Hellemans 486**, 2. Eduard Van Herck 479, 3. François Stessens 471, 4. Jos Goossens 466, 5. Irene Beuckelaers en Flor Meeus 488, 7. Louis Van Deuren 447, 8. Rita Van Hoey 442, 9. Georges De Bruyn 441, 10. Jan Torfs en Raph Versteylen 437.

FS

ALGEMENE STATUTAIRE LEDENVERGADERING **MAANDAG 4 NOVEMBER 2024 - 20.00 UUR**

Het Dagelijks Bestuur van Raak Martinus Kontich nodigt haar leden uit op de Algemene Statutaire Ledenvergadering op maandag 4 november om 20.00 uur (ledenavond vanaf 19.30 uur).

DAGORDE:

- WELKOM door de voorzitter
- JAARVERSLAG 2023 – 2024 door de secretaris
- FINANCIËEL VERSLAG door de penningmeester
- OVERZICHT JAARVERSLAGEN ONDERAFDELINGEN door de voorzitter
- ALLERLEI

KULO GENIETERSWEEKEND IN DE EIFEL

Alle entoesiaste deelnemers verzamelden op 19 oktober al heel vroeg op de parking van sporthal De Nachtegaal, zodat de bus om 8.05 uur stipt kon vertrekken. De dag voordien hadden we echter tot onze spijt moeten vernemen dat 5 deelnemers er wegens ziekte niet bij zouden zijn. We hopen uiteraard dat het ondertussen beter gaat met Rita, Loeke, Johan, Flor en vooral Jaqueline, die blijkbaar nog ergens het Coronavirus opgepikt had.



We rijden richting Hombourg voor een bezoek aan een stroopmakerij. Met veel geestdrift vertelt de eigenaar ons aan de hand van een filmpje hoe intensief het stroopmaken wel is. Nadien genieten we van een Bourgondische lunch van streekproducten.

Daarna zetten we onze reis verder naar Aken. Daar splitsten onze wegen zich al vrij snel op. Een grote groep ging, in het kielzog van de reisleader, voor een wandeling in de oude stad, anderen doken in de winkelstraten en

-centra. Uiteindelijk belandde iedereen wel ergens op een terrasje, want hoewel we met regen vertrokken in Kontich, klaarde de lucht in Duitsland al vrij snel op en zo zou het ook het hele weekend blijven.



Na onze eerste nacht in hotel Seemöwe in Einruhr, rijden we met de bus naar Vogelsang, met zowel binnen als buiten een grote tentoonstellingsruimte, Ook hier voor ieder wat wils. De natuur, de geschiedenis van het gebouw en het mooi panorama werden gesmaakt.



De wandelaars zijn ondertussen vanuit het hotel vertrokken voor een 2 uur durende, zonovergoten rustige wandeling langs de Rur.



Na het middageten rijdt iedereen met de bus naar Monschau voor, alweer een divers bezoek. Het mooie historische dorpje, de ambachtelijke markt, de glasblazerij, de zandsculpturen, het museum, het rode huis.

Na het ontbijt maandagmorgen is het spijtig genoeg weer tijd om uit te checken. De wandelaars vertrekken met de bus voor een fikse wandeling langs de Obersee. De rest neemt de boot om de omgeving te verkennen vanop het water. En weet je wie daar aan de kant staan te waaien? Juist, onze wandelaars.





Na een laatste, typisch “Duitse” maaltijd, trekken we huiswaarts. ’t Is stilletjes in de bus, tot we de eerste file in Vilvoorde naderen. Jos doet zijn laatste toespraakje en deelt enquêtes uit, om te vissen naar eerlijke antwoorden om de volgende reisjes nog ‘klantgericht’ te maken.

Rond 18.00 uur zijn we terug aan de sporthal. Met een potje stroop nemen we afscheid.

Benieuwd naar wat het KULO genietersweekend volgend jaar gaat bieden. Wij kijken er alvast naar uit !

KULO, onze chauffeur Pascal en de “gele banaan”



Herfst –raakjes november 2024

Zuhal Demir: niet enkel een “Dries”te campagne: maar vooral een“tries”te!

Afgang Demir: voor Wim Dries een welgekomen gesch-“genk” !

Jos Dhaese: als communist was hij er te ge”rus”t in !

Jos Dhaese: “ onverdoofd” geslacht door de Wever !

Kontichse politieke situatie: NCVA Nieuw Christelijk Vlaamse Alliantie feestvierend in parochiezalen!

Guy D’Haeseleer lanceert nieuwe Vlaams Belang-slogan: “eigen Familie eerst” !!!

D’haeseleer wil grote kliniek bouwen in Ninove: voor al die zieke kiezers!

PVDA: Partij Van Den Antwerp met Gheysens als lijstttrekker.

Knokke-Heist: Lippens werd zijn “laan” uitgestuurd !

Kontichse politieke situatie: ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef zoals het was

André

Dartsavond RAAK Reet



Vrijdag 22 november – Gildenhuis

20 u (deuren 19u45)

Prijs :	Voorinschrijving	5€	Raak-leden	3€
	Ter plaatse	6€	Raak-leden	4€

De prijs is inclusief 'eerste drankje gratis' en verzekering

Voorinschrijving: U stort op rekeningnummer
BE91 7895 5134 4176 van Raak Reet het juiste bedrag
met melding 'uw naam' +

- '101' (van 'nog nooit gespeeld' tot 'al eens een pijltje gegooid')
- '501' (u bent een darter en wil zich meten met andere darters)

December 2024

Zondag 01	Instuif (Wijngilde)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 02	Fotoclub Ledenavond	14.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 03	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 04	TTK Competitie	19.00 uur
Donderdag 05	Wijngilde	19.00 uur
Zondag 08	Instuif (Foto)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 09	Fotoclub + barbeque	14.00 uur
Dinsdag 10	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 11	TTK Competitie	19.00 uur
Donderdag 12	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 13	Kaart 7	20.00 uur
Zaterdag 14	Kulo Kerstfeest	19.00 uur
Zondag 15	Instuif (Kook)	10.00-13.00 uur
Maandag 16	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 17	TTK Competitie	19.00 uur
Woensdag 18	TTK Competitie	19.00 uur
Donderdag 19	TTK Clubavond	19.30 uur
Vrijdag 20	Kook 4	17.00 uur
Zaterdag 21	Artikel Kontakt	12.00 uur
Zondag 22	Instuif (Volley)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 23	Fotoclub	14.00 uur
Vrijdag 27	Afwerken Kontakt Kaart 8	8.30 uur 19.00 uur
Zondag 29	Instuif (Kaart)	10.00 – 13.00 uur
Maandag 30	Fotoclub	14.00 uur
Dinsdag 31		

“Kontakt”: December 2024.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Ledenbegeleiders vanaf donderdagmiddag 28 november 2024..

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
-

uiterlijk zaterdag 23 november 2024 12.00 uur!

INHOUD	
Kalender	2
Voorzitterswoordje	3
Familiaaltjes	4
K woordje	5
Lidgeden Raak	5
Kerstfeest	6
Sinterklaasinstuif	8
Tafeltenisnieuws	9
Nieuws van het Kookfront	11
Fotoclub	14
Herfstlunner	15
Inschrijvingen	18-19
Bier van de maand	21
Wijngilde	23
Kaarten	25
Statutaire vergadering	27
Kulo weekend	28
Herfst Raakjes	32
Darts - Reet	33
Kalender december 2024	34
Omtrent "Kontakt"	35
RAAK in't vizier	36

RAAK-Kerstfeest

14 december 2024

19.00 uur

De feestdagen staan voor de deur en wat is een betere manier om het jaar af te sluiten dan met een gezellig kerstfeest? Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons deze feestelijke tijd te vieren op zaterdag 14 december 2024 om 19.00 uur in het RAAK-lokaal.

Het wordt weer een feest van gezellig samenzijn, van lekker eten en drinken en natuurlijk ook van ambiance en dansen met DJ Renzo Cortez.



Het feest wordt u aangeboden aan een forfaitaire prijs van 48,00 € per persoon voor RAAK-leden en 53,00 € per persoon voor niet-RAAK-leden. De dranken tijdens de maaltijd zijn te verkrijgen aan de u welgekende democratische prijzen.

De uiterste datum van inschrijving is 8/12/2024. De betaling dient te gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van RAAK-KULO.

Met feestelijke groeten van het KULO-team,