



53^{ste} jaargang 2024-2025
December 2024

P004938 Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich

www.kwb-martinus-kontich.be

RAAK Martinus Kontich organiseert
December 2024

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Zondag 01 | Instuif (Wijngilde) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 02 | Fotoclub Ledenavond | 14.00 uur 19.30 uur |
| Dinsdag 03 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 04 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Donderdag 05 | Wijngilde | 19.00 uur |
| Zondag 08 | Instuif (Foto) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 09 | Fotoclub + barbeque | 14.00 uur |
| Dinsdag 10 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 11 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Donderdag 12 | TTK Clubavond | 19.30 uur |
| Vrijdag 13 | Kaart 7 | 20.00 uur |
| Zaterdag 14 | Kulo Kerstfeest | 19.00 uur |
| Zondag 15 | Instuif (Kook) | 10.00-13.00 uur |
| Maandag 16 | Fotoclub | 14.00 uur |
| Dinsdag 17 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 18 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Donderdag 19 | TTK Clubavond | 19.30 uur |
| Vrijdag 20 | Kook 4 | 17.00 uur |
| Zaterdag 21 | Artikel Kontakt | 12.00 uur |
| Zondag 22 | Instuif (Volley) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 23 | Fotoclub | 14.00 uur |
| Vrijdag 27 | Afwerken Kontakt Kaart 8 | 8.30 uur 19.00 uur |
| Zondag 29 | Instuif (Kaart) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 30 | Fotoclub | 14.00 uur |

Alle activiteiten vinden plaats in het Raak-lokaal, tenzij anders vermeld.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag RAAK-vrienden en vriendinnen,

De laatste maand van het jaar. Het is haast niet te geloven.

Het gaat precies altijd maar sneller en sneller.

De maand waarin de winter zijn intrede zal doen – al hebben we in november ook al wel een eerste winterprikje gehad – de maand ook waar we aan het feesten kunnen gaan.

Kerstmis, het feest van de nieuwe geboorte, van een nieuwe toekomst, van vreugde en vrede...

Nieuwjaar, hopelijk een mooi, gelukkig en vooral VREDIG jaar, zonder oorlog, zonder spanningen, zonder haat en verderf. Niemand in onze contreien vraagt om een derde wereldoorlog, laat ons ervan uitgaan dat ook de wereldleiders dit niet willen en eindelijk naar oplossingen zoeken. Of Trump zijn beloftes zal kunnen houden valt te betwijfelen, maar toch blijft onze wens dat er dringend werk gemaakt wordt van het stopzetten van al dat zinloos geweld in de wereld!

En nu naar onze RAAK-afdeling, of zoals onze gedelegeerd bestuurder zegt, ons RAAKPUNT.

Laat ons beginnen met een terugblik naar de maand november.

Op maandag 4 november om 20.00 uur hielden we de Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering en dit in het Raak-lokaal.

Er was een behoorlijke opkomst en elke onderafdeling was vertegenwoordigd, wat zeker positief is.

Zondag 17 november was het dan weer een RAAK topmoment. Voor de 29^e keer organiseerden we de SOLIDARITEITSINSTUIF. Lekkere mosselen of kalkoen marengo en dit alles voor het goede doel. KANNET en de sociale kruidenier de KOMPANIE, waren dit jaar de goede doelen!!! Meer dan 250 hongerige ingeschrevenen schoven aan en genoten van deze prachtige organisatie.

Alles verliep naar wens, ik hoorde niets dan tevreden aanwezig.

Hier en daar natuurlijk nog wel een klein werkpuntje, maar dat bekijken we wel tegen volgend jaar, de dertigste editie!!!

Heel veel dank aan de zovele meewerkende handen van de verschillende onderafdelingen van onze RAAK-familie, maar zeer zeker ook aan hen die ons als RAAK-lid kwamen helpen, zonder actief te zijn bij een onderafdeling.

Kortom, alweer een RAAK-dag om fier op te zijn!

Zondag 24 november was er dan de SINTERKLAAS INSTUIF. Een nieuwe manier om onze kinderen in het middelpunt van de belangstelling te zetten.

Dat was onze bedoeling, maar jammer genoeg is het respons hiervoor echt te weinig.

Grondig evalueren is de boodschap.

Maar toch dank aan de Sint en zijn Piet, aan de aanwezige kinderen en hun (groot)ouders en aan de pannenkoekenbakkers van dienst.

En dan even kijken wat we in december te bieden hebben.

Naast de wekelijkse instuiven is het KULO-Kerstfeest van zaterdag 14 december zeker de niet te missen activiteit van deze maand. Inschrijven is noodzakelijk. Het wordt weer een gezellige avond. Hopelijk ontmoeten we elkaar dan in het RAAK-lokaal.

Zo beste RAAK-leden, tot zover mijn bijdrage voor deze maand, veel leesgenot en een prettige en feestelijke maand december.

Jullie RAAK-voorzitter,
Johan De Hert

FAMILIAALTJES

Aan onze vrienden en vriendinnen waarvoor deze winterse periode een wat moeilijke periode is, aan diegenen die omwille van ziekte, rouw of wat dan ook, het allemaal niet zo goed beleven, veel sterkte, veel goede moed, hoop en geloof...

Wij blijven jullie in ons hart dragen en geloven dat er ooit betere tijden zullen komen.

We vernemen het overlijden van mevrouw Simone Wijn op 19 november 2024 in de leeftijd van 84 jaar. Zij is de (schoon)moeder van onze leden Bart en Tanja Van de Putte-Carmoy. Wij bieden hen en de ganse familie dan ook onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

- woordje

Heeft de heilwens nog zin?

Het land van de jeugdige Lucas werd door een wrede overheerser bezet. Brutaal geweld, onderdrukking, de plicht om ander goden te eren, deden de jongeman dromen van een betere wereld. Er zal weldra een leider geboren worden, dus, nog even geduld. Hij is een nakomeling van onze grootste koning David, en Hij zal een nieuwe wereld laten ontstaan, die nog eeuwen zal duren. Zouden de Oekraïners ook dromen van een vredevolle wereld samen met de Gazanen. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil! Zijn die er nog, ik hoor er zo weinig van. Toch blijf ik hopen !!

FLOR

RAAK-Kerstfeest 14 december 2024 – 19.00 uur

De inschrijvingen voor ons Kerstfeest lopen vlotjes binnen. Snel inschrijven is de boodschap, want als de capaciteit van ons Raak-lokaal bereikt is, stopt het.

Hierbij herinneren wij even ons menuutje :

Aperitief

*

Perzik met mousse van tonijn

*

Pompoensoep met tomaat en room

*

Everzwijngebraad met spruitjes en worteltjes

of

*Kabeljauw met een sausje van kreeft en
groentenassortiment*

*

*Glaasje van trifle met blauw fruit, mascarpone en witte
chocolade*

*

Koffie of thee

Het feest wordt u aangeboden aan een forfaitaire prijs van 48,00 € per persoon voor RAAK-leden en 53,00 € per persoon voor niet-RAAK-leden. De dranken tijdens de maaltijd zijn te verkrijgen aan de u welgekende democratische prijzen.

Je kan het inschrijvingsstrookje bezorgen aan de leden van het KULO-team of tijdens de zondagse instuif. De uiterste datum van inschrijving is 8/12/2024. De betaling dient te gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van RAAK-KULO.



Met feestelijke groeten van het KULO-team,

Sinterklaasinstuif 24 november

Zondagmorgen, wekelijkse instuif in ons RAAK-lokaal. Maar wel met een heel bijzondere gast! Niemand minder dan Sinterklaas met zijn Zwarte Piet deden hun intrede.

Het lokaal was goed gevuld om Sinterklaas te verwelkomen. Jammer genoeg waren er wel minder kinderen ingeschreven dan de vorige jaren. Maar zij die er bij waren, konden één voor één tot bij de Sint gaan en kregen van de Goed Heilig Man alle aandacht.

En bovendien had Sinterklaas voor elk kindje een speegoedje, enkele verrassingen en een zak vol lekkers. Niets dan tevreden kindjes dan ook.

En als kers op de taart bakten Martin en Flor heerlijke pannenkoeken, zowel voor groot als voor klein. Ze waren overheerlijk met kandijnsuiker of met kinnekessuiker. Het werd een geslaagde instuif met als grootste verrassing een live optreden van één van de kinderen met gitaar. Zij speelde voor de Sint en Piet, maar ook voor alle aanwezigen, twee sinterklaasliedjes. Heel leuk! Proficiat Ella, we rekenen volgend jaar op een nog iets uitgebreider concert.

Dank aan allen die van deze Sinterklaas Instuif een succes hebben gemaakt.





Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Ja de laatste maand van dit jaar is begonnen. Kortere dagen en langere nachten. Maar dat zal ons niet tegenhouden om al het materiaal dat we verzameld hebben eens grondig te bekijken.

En dan is er nog onze Winter BBQ, waar er al reeds veel inschrijvingen voor zijn. Dat zal als bijna jaarafsluiter weer een leuke bijeenkomst zijn.

Het programma voor december:

- 02 14:00 Jurering Fotoclub Boechout
- 02 19:30 Ledenvergadering RAAK
- 08 09:30 Instuif
- 09 14:00 Nabeschuwing “Pannen(E19)”
- 09 18:30 Winter BBQ
- 11 20:00 KAVF
- 16 14:00 uitstap “ Kontich Schaats”
- 23 14:00 Nabeschuwing “The best off 2024”
- 30 14:00 Nabeschuwing thema “Roest”

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be



Inschrijvingsstrookje

KERSTFEEST 14/12/2024

Uiterste inschrijvingsdatum: 8/12/2024



Inschrijvingsstrookje **KERSTFEEST**

Ondergetekende

naam:

telefoon:.....

Schrijft in met personen voor het Kerstfeest op 14/12/2024 vanaf 19u00 en wenst samen te zitten met:

.....

.....

.....

..... personen kiezen voor vlees

..... personen kiezen voor vis

en betaalt x 48,00 €/persoon RAAK-leden =€

en x 53,00 €/persoon niet-RAAK-leden =€

totaalbedrag =€

op rekening B

BIER VAN DE MAAND December 2024: **Chouffe N'Ice Winterbier 10%**



Chouffe N'Ice is het winterbier van brouwerij Achouffe. Het is een donker, licht gehopt bier, gekruid met tijm en curacao, gemaakt van sinaasappelschillen. Het bereikt 10°alc./vol.

N'Ice Chouffe past uitstekend bij alle winterse gerechten en wordt bij voorkeur gedronken van half oktober tot half februari.

Alcoholpercentage : 10%

Kleur : donkerrood met een stevige witte schuimkraag

Aroma : licht hoppig, kruidige en fruitige geur door de toevoeging van tijm en sinaasappelschil

Smaak : De donkere kleur van het bier komt door donkere kandijnsuiker, wat in de smaak zorgt voor een aangename bitterheid

Het prille begin van brouwerij Achouffe

Het verhaal start eind jaren '70, in het hartje van de Vallei der Feeën, op het ogenblik dat 2 schoonbroers, Pierre Gobron en Chris Bauweraerts, beslisten hun eigen bier te brouwen. En zo geschiedde, in de garage van de schoonmoeder van Chris. Met het weinige geld dat ze destijds voorhanden hadden, startten ze met wat brouwerij-fans de "Chouffe Story" noemen. Het eerste brouwsel van 49 liter zag het licht op 27 augustus 1982. In 1992, tien jaar later, steeg de productie van 3.400 hectoliter naar 5.000 hectoliter per jaar. De brouwerij had geïnvesteerd in een nieuwe brouwzaal om van 22 hectoliter naar 70 hectoliter per brouwsel te gaan. De brouwerij van Achouffe produceerde destijds alleen grote flessen van 75 cl en 'kleine' vaten van 20 liter La Chouffe en Mc Chouffe. Pas in mei 2009 verschenen de flessen van 33cl.

Kookclub

Beste kookvrienden,

Bij het lezen van dit artikeltje is onze Solidariteitsinstuif al meer dan een week achter de rug. Gezien uw nederige pottenkijker onmiddellijk na deze activiteit (weeral eens) met verlof vertrokken was zal het verslag hieromtrent in een volgende uitgave te lezen zijn.

Er werden 206 potjes mosselen en 46 schotels kalkoen geserveerd.

Met 10 inschrijvingen meer kloppen we het aantal van 2023.

Hierbij al *“een dikke mercie”* aan alle aanwezige deelnemers en medewerkers van Raak afdeling St-Martinus.

Een ander succesvolle activiteit van onze onderafdeling was de kook op zaterdag 26 oktober 2024. Hierbij waren onze dames uitgenodigd en was het ook de gelegenheid om de nieuwe leden met hun partners te ontmoeten. Spijtig genoeg hadden we af te rekenen met een aantal zieke afwezigen. Hopelijk zijn die vlug genezen en kunnen ze ons vervoegen bij de kook/dames in januari 2025. De aanwezigen werden verwelkomd met een cavaatje (met of zonder tic) en gebakken mosseltjes. Eenmaal de voetjes onder tafel hebben we genoten van het voorgerechtje, gebakken zeebaarbeel op een bedje butternutpuree, aangevuld met spruitjes en kalfsjus. Nadat onze voorzitter zijn *“verplicht welkomswoord”* had gedaan werden we verrast door broccoli-courgettesoep met mascarpone en geroosterde uitjes. Om alles wat te laten zakken werden sommige chefs naar de afwasbakken gedirigeerd terwijl anderen het hoofdgerecht en dessert verder afwerkten. Mooi op tijd kregen we het hoofdgerecht voorgeschoteld. Kalfsgebraad met bordelaisesaus vergezeld van stronkje witloof, spruitjes en amandelkroketjes. Dat hierbij hier en daar een flesje rode wijn gekraakt werd moet ik jullie niet vertellen zeker ?

Het kalfsgebraad (afkomstig van de slagerij Van Geyte Stationsplein te Kontich) was door onze chefs gebakken en versneden volgens de regels van de kunst. Om uiteindelijk onze geslaagde avond af te ronden werden we nog getrakteerd op een lekkere tiramisu met limoncello en voor de koffieslurpers een bakkie troost.

Goed om te weten :

- **GEEN** planningsvergadering in december !!!
- In december zijn chefs Eddy, Rudy, Martin en Luc jarig, van harte proficiat. 't Zullen dus niet alleen Sint-Niklaas en Kerstman zijn die op stap gaan.
- Zondag 15 december 2024 instuif 09.30 u : Aerts – Beeckmans – Coremans L – Van de Putte.
- Vrijdag 20 december 2024 17.00 u kook chef Lucas.
- Zondag 05 januari 2025 11.00 u planningsvergadering kook 5.
- Zondag 12 januari 2025 09.30 u instuif :
Torfs – Aerts – Coremans – Beeckmans.
- Zondag 18 januari 2025 13.00 u kook met dames (16.45 u).
- Zondag 09 februari 2025 11.00 u planningsvergadering kook 6.
- Vrijdag 21 februari 2025 17.00 u kook 6.



Pottenkijker MW

Wijngilde

Onderafdeling van RAAK MARTINUS

Nieuwsbrief december 2024



Beste gildeleden

December, alweer de laatste maand van het jaar, doet me reeds watertanden en verlangen naar de heerlijke speculaas die de Sint ons brengen zal, als we natuurlijk braaf genoeg zijn geweest .

Ondertussen geniet ik van het rustig pruttelend geluid van de opgezette wijntjes in mijn man's cave.



In onze winterklare tuin geven de herfstanemonen en -asters toch nog enige kleur aan de grauwe en mistige dagen in deze periode, en laten de winterviooltjes die in onze bloembak op onze vensterbank staan, toch enigszins het zonnetje binnen schijnen.

December betekent ook dat alweer een nieuw jaartje voor de deur staat. Voor onze gilde denken we dan eveneens reeds aan ons nieuwjaarsfeestje. Zoals jullie weten gaat dit door op zaterdag 4 januari 2025, aanvang om 18.00u, deelnameprijs 5 euro per persoon. Vermits we dan echter reeds in 2025 zijn, en dit feestje enkel voor onze gildeleden voorbehouden is, zijn enkel deze toegelaten diegenen die hun lidgeld voor het nieuwe jaar reeds hebben betaald. Voor onze geïnteresseerde leden vragen we in te schrijven bij Piet , uiterlijk op 15 december.... en eveneens onmiddellijk het nodige bedrag over te schrijven naar onderstaande rekening.

Feestvieren betekent echter eveneens opruimen. Op 5 januari hebben we instuif, dus helpende handen zijn hierbij steeds welkom om de restjes van ons festijn op te rommelen.

Verder nog wat informatie betreffende de reis naar Lloret de Mar. Voor diegenen die wensen mee te gaan, graag zeker zo snel mogelijk een bevestiging te geven via het mailadres van de wijngilde, eveneens uiterlijk op 15 december. Op dat moment kunnen we samen overleggen voor welk hotel/prijsklasse we wensen te gaan. Tevens zullen we dan jullie mailadres doorgeven aan Verhoeven, zodat zij verder met jullie de administratie in orde kunnen brengen.

Ter opfrissing nog even wat concrete info : vertrek 5 april in de loop van de late namiddag, aankomst 6 april in de ochtend ; keuzemogelijkheid voor de verschillende hotels is nog steeds open (520-540 of 580 euro/supplement singel room = 160 euro). Voor concrete info, ga op internet naar : Verhoeven>kalender>maand april 2025>paaspromotie Lloret de Mar, Santa Suzanna).

Momenteel zijn er op de bussen nog plaatsen vrij.

Maar alvorens het nieuwe jaar in te vliegen en onze benen onder het feestdis te steken, hebben we nog onze ledenvergadering van december. Kees laat ons hierbij kennismaken met de wonderse wereld onder water.



Als ervaren duiker met een professionele camera-uitrusting zullen zijn opnames jullie zeker boeien. Zelfs zonder zwempak en duikersbril zal je jezelf dus als een vis in het water kunnen voelen. Afspraak op donderdag 5 december om 20.00u. Be on time, want onze boot vertrekt stipt op tijd Tot weldra!

Vanwege gans het bestuur

Kaarten

Vrijdag 15 november 2024

Deze vijfde kaartavond is met ruitenen als troef, voor Jos Goossens de avond bij uitstek. Met 59 en 74 slagen haalt Jos in totaal 133 slagen en wordt dagwinnaar. In de kip is hij niet geïnteresseerd, die laat hij over aan Ludo Jacobs die tweede is met 130 slagen. Dat Jos doorstoot naar de tweede plaats in het klassement is belangrijker voor hem.

Guido Smeets is de kopman in de eerste reeks, hij haalt 72 slagen en laat Leo Vanlinden en Eduard Van Herck, die beiden 68 slagen halen, achter zich. De eerstvolgende groep van drie volgt op slechts 61 slagen. Zoals gezegd is er in de tweede reeks met Jos geen houden aan en moet Ludo, die toch 70 slagen haalt Jos laten voorgaan. In deze reeks volgen niet minder dan 12 spelers, met 60 of meer slagen, het kopduo.

Gerda Opsomer en Eduard Van Herck zijn de twee spelers die het hoogste rondje van 4 spelen op hun naam schrijven met 25 slagen. Raph Versteijlen is dan weer de “(on)gelukkige” met 3 slagen in één rondje. Eduard Van Herck haalt 11 slagen in één speelleke.

Daguitslag:

1. **Jos Goossens 133**, 2. Ludo Jacobs 130, 3. Guido Smeets 129, 4. Leo Vanlinden 127, 5. Agnes Ielegems 126, 6. Anita Moons en Nicole Stessens 120, 8. Lea Dockx 118, 9. Rudi Vervoort en Chris Hellemans 117, 11. Herwig Hoogstoel 116, 12. Maria Vansweevelt 115, 13. Simonne Verduyckt, François Stessens, Louis Van Deuren en Lutgart Wegge 114, 17. Julien Beuckelaers, Dirk Crauwels, Tuur Geerts en Annie Wijnandt 112.

Voorlopig klassement:

1. **Chris Hellemans 603**, 2. Jos Goossens 599, 3. Eduard Van Herck 489, 4. François Stessens 585, 5. Louis Van Deuren 561, 6. Flor Meeus 556, 7. Ludo Jacobs 552, 8. Lutgart Wegge 549, 9. Georges De Bruyn 547, 10. Raph Versteijlen 544.



FS

Tafeltennis

Beste Raakvrienden,

hopelijk heeft Halloween u geen trauma bezorgd en zijn alle spoken en weerwolven weer goed op stal geraakt. Ondertussen blijft de Amerikaanse invloed haar rol spelen want het is nu ook weer de Black Friday periode.



Maar de grote verrassing wat betreft Amerika is toch wel de herverkiezing van Trump geweest. Voor ons Europeanen is Trump een bluffer, een blaaskaak en een leugenaar maar voor de Amerikanen is hij blijkbaar dé man die de economie in Amerika terug in gang moet krijgen en vooral de prijzen voor de minder begoede Amerikaan terug moet laten zakken.

De manier waarop hij nu zijn regering aan het vormen is met niet onbesproken en soms dubieuze figuren doet ons alleszins raar opkijken. Benieuwd of hij de beloftes, die ons alleszins onrealistisch in de oren klonken tijdens de verkiezingscampagne, zal kunnen waarmaken.

Zal de oorlog in Oekraïne in januari 2025 eindigen wanneer Trump “stop” roept? Ik vrees dat Poetin en Kim Jong Un, ondertussen twee handen op één buik, op dat moment wel eens stoppen in de oren zullen hebben.

Maar het is hier geen politiek artikel, we moeten het hebben over tafeltennis.

Op de dag van Wapenstilstand hadden we ons clubkampioenschap. Wapenstilstand is iets uit het verleden dat er in de toekomst nergens zit aan te komen. Ook in onze club werd er gestreden met het mes tussen de tanden ... hoewel dat natuurlijk pure beeldspraak is. De wedstrijden zijn allemaal vlot en in alle vriendelijkheid verlopen en de ganse club heeft geapplaudisseerd voor de nieuwe clubkampioen Dave.

Op het clubkampioenschap werden nu ook wisselbekers uitgereikt voor de beste speler of speelster in elk klassement. Dus eigenlijk hebben we nu meerdere clubkampioenen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Dat maakt de competitie in eigen club toch nog wat aantrekkelijker omdat nu ook de lagere klassementen de kans krijgen om eens iets te winnen.

Het clubkampioenschap werd, zoals elk jaar, een aangename en sportieve dag onder vrienden dat traditioneel werd afgesloten met een etentje. Een opsteker was zeker ook de deelname van een aantal jeugdspelers. De volwassenen konden nu met eigen ogen zien en ondervinden dat er zeker talent schuilt bij onze jeugd en dat de toekomst van Martinus verzekerd is.



Groetjes, Walter

Winterprikjes –raak december 2024

Gent stadsbestuur: 't was bijna een “strop” !

Kleine of grote borsten: 't wordt een echte “cup”match !

Geen “vis” van het jaar: ondanks minister Cre”vi(t)s” !

Naamswijziging:” Rode” Duivels worden “dode” Duivels!

Riemer ontslagen door Anderlecht: P.S zal leefloon aanvragen!

André

VOOR ONZE KAARTLIEFHEBBERS

Op zaterdag 1 februari 2025 wordt er hier in onze gemeente het Open Belgisch Kampioenschap WIEZEN georganiseerd en wel in het HALFDIEP en dit vanaf 08.30 uur.

Inschrijven kan tot 26 januari 2025, ofwel:

www.bkwiezen.be ofwel www.iwwa-cards

Veel plezier aan allen die willen en kunnen meedoen!!!

Januari 2025

| | | |
|--------------|--|-------------------------------------|
| Woensdag 01 | Nieuwjaarsdag | |
| Zaterdag 04 | Wijngilde Nieuwjaar | 17.00 uur |
| Zondag 05 | Instuif (Wijngilde) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 06 | Fotoclub Ledenavond + OA | 14.00 uur 19.30 uur |
| Dinsdag 07 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 08 | TTK Training | 17.00 uur |
| Donderdag 09 | TTK Clubavond | 19.30 uur |
| Vrijdag 10 | Kaart 9 | 20.00 uur |
| Zaterdag 11 | Ttk Jeugd | 09.00 uur |
| Zondag 12 | Instuif (Kook) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 13 | Fotoclub | 14.00 uur |
| Dinsdag 14 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 15 | TTK Training | 17.00 uur |
| Donderdag 16 | TTK Clubavond | 19.30 uur |
| Zaterdag 18 | TTK Jeugd Kook 5 | 09.00 uur 13.00 uur |
| Zondag 19 | Instuif SPECIAL (Foto) | 10.00-13.00 uur |
| Maandag 20 | Fotoclub | 14.00 uur |
| Dinsdag 21 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 22 | TTK Training | 19.00 uur |
| Donderdag 23 | TTK Clubavond | 19.30 uur |
| Vrijdag 24 | Kaart 10 4 | 20.00 uur |
| Zaterdag 25 | TTK Jeugd Artikel Kontakt Volley Nieuwjaar | 09.00 uur 12.00 uur 18.00 uur |
| Zondag 26 | Instuif (Volley) | 10.00 – 13.00 uur |
| Maandag 27 | Fotoclub | 14.00 uur |
| Dinsdag 28 | TTK Competitie | 19.00 uur |
| Woensdag 29 | TTK Training | 17.00 uur |
| Donderdag 30 | Afwerken Kontakt TTK Clubavond | 8.30 uur 19.30 uur |
| Vrijdag 31 | Kaart 11 | 20.00 uur |

“Kontakt”: Januari 2025.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Ledenbegeleiders vanaf vrijdagmiddag 27 december 2024..

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
-

uiterlijk zaterdag 21 december 2024 12.00 uur!

| INHOUD | |
|--------------------------|----|
| Kalender | 2 |
| Voorzitterswoordje | 3 |
| Familiaaltjes | 5 |
| K woordje | 5 |
| Kerstfeest | 6 |
| Sinterklaasinstuif | 8 |
| Fotoclub | 10 |
| Inschrijvingen | 12 |
| Bier van de maand | 13 |
| Nieuws van het Kookfront | 14 |
| Wijngilde | 16 |
| Kaarten | 18 |
| Tafeltenisnieuws | 19 |
| Winterprikjes | 21 |
| BK Wiezen | 21 |
| Kalender januari 2025 | 22 |
| Omtrent “Kontakt” | 23 |
| RAAK in’t vizier | 24 |

Raakmomenten

2025

Zondag 19 januari 2025

Fotoclub Instuif Special

Zondag 16 februari 2025

Tafeltennisclub Instuif Special

Zondag 2 maart 2025

Raak Martinus Kontich Lenteontbijt